

Goanisse.

En bonde i Bomarstorp hade en dräng. En morgon kl. 4 bad han denne att gå ut och tröska. "Där ä redan en kamrat te hjälps," sa bonden. Men pojken kom tillbaka igen och sade, att det fanns ingen därute. "Gack ut igen, så kommer han väl," sade bonden. När pojken kom ut, stod en liten man med röd mössa utanför logdörren. "Du duer väl inte te o tröska, du, som ä sa liden," sade pojken till honom. Men då blev den lille mannen arg och gav pojken en örfil, så att han trillade kull. Pojken sprang in och talade om alltihop för bonden. Men då sade bonden: "Du ska göra, som den lille mannen vill, så ä dä inte farligt." Pojken gick ut för tredje gången. Då lämnade den lille mannen honom en lykta och sade: "Håll den." Drängen tog lyktan och gick med mannen in på logen. Där fick pojken stå i ett hörn och lysa tomten, medan han rev ned en massa halv. Sedan tog han ett spänne och slog med det på halmen, och den blev så krossad och fin. "Dä va bra gjort," sa drängen. "Dä va värt en

hal stop brännvin." "Vill du ha dä," sa Gornisse, och så sprang han sin väg. När han kom igen, hade han blodkorv och brännvin. Blodkorven hade han sprungit 7 mil efter, ända till Rinkaby, men brännvinet hade han tagit i granngården.

---

En annan gång hade bonden lejt sig en ny piga.

Han sade till henne, att hon skulle passa opp Nisse. Men det ville inte pigan, utan hon sa, att det var bara skoj med den där Goanisse. Men då blev Nisse arg, och en gång, när pigan var vid brunnen för att hämta vatten, satte han henne på huvudet i en vattenbalja och började ösa vatten över henne. Det såg bonden och ropade: "Va gör du, Nesse?" "Ja byge," svarte Gornisse. Och hade inte bonden kommit och hjälpt pigan, så hade minsann Gornisse dränkt henne.