

1

Bleklinge
Ristens ud
Jämsköp
1930

Uppst Pertha Johanson
Jämsköp
Per. Per Svensson
f. 1865 i Gillesnäs

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

2768

Hur Alltidhult blev befolkat.

En gång hände det, att trollen tog alla invånarna i Trolle Ljungby. Alla miste livet utom två vackra flickor, som trollen inte nådes döda. De bundo för ögonen på dem och körde dem upp till Alltidhult. Där släpptes de, men de måste lova, att de aldrig skulle söka sig hem igen. Dessa voro de första invånarna i Alltidhult.

Uppst. R. Johansson
1930.

Blekens
Lästas Ud
Jämsbögs socken

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

2768

Pesten.

I min mormors föräldrars tid härjade pesten i Jämsbögs socken. Folket dog ut, så att i Gränum t.ex. fanns ej mer än tre invånare kvar. - Julafton gingo en gosse med en träskyffel och en flicka med en kvast omkring. Där båda arbetade med att skyffla och sopa, dogo alla, men där bara pojken skyfflade, lämnades några kvar.

Pesten.

Jämshög, bl.

3

Ants Johansson
1930.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

2768

Hur Jämshög och Gammalstorp fingo sina namn.

För mycket länge sen hände det, att en gam kom flygande och slog sig ner där Gammalstorps kyrka nu ligger. Folket kallade platsen sedan för Gammalstorp och byggde en kyrka, just där gamen slagit ned. - Sedan flög gamen till nuvarande Jämshög och slog sig ned där. Platsen fick då heta Gamshög. Detta är alltså det urgamla namnet. Men när präster kommo dit, ändrade de namnet till Jämsjö. I slutet av 1800-talet ändrades det till Jämshög.

Hur Lilla Holje gård kom till.

I Lilla Holje skulle en gård byggas i slutet på 1600-talet. En smålänning kom just då ner i desse trakterna och åtog sig bygget. "Kör bara fram virke, så ska ja komma o bygga opp dä," sa han till ägaren av platsen. Han fick sitt virke frankört och kom på utsatt tid. Genast började han hugga till virket o bara högg o högg dag efter dag alldeles ensam. Då ägaren såg, att han bara högg o högg, tänkte han, att dä blev väl inte annat av, och så gick han o hustrun ner till smålänningen o bad honom sluta sitt arbete. Jomen, han skulle visst sluta. "Va ska ni ha då," frågade husbonden "Ja ska ha väv till en skjorta." Hustrun gick in efter väv till två skjortor. När de lämnat honom det, tänkte de gå. "Nä stanna," sa smålänningen. Så la han ihop vävstycket i vissa delar och högg sen tre hugg på detta. "Sy nu ihop dä, precis som dä ä," sa han till hustrun. Hon gjorde så, och skjortorna passade precis. Men nu ville inte husbondfolket, att smålänningen skulle sluta utan bad honom stanna. Han stannade och byggde upp gården alldeles ensam. När det

var färdigt, sa han: "Detta huset ska aldrig brinna opp, men är det någon, som river ner det, kommer han att bli mycket fattig." -
Gården brann heller aldrig, men den, som rev den, miste både plats o pengar.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

2768

Blåkinge
Rust
Jämsbo
1930

⁶
Cyprius
1804
född i 1865 i Gillmås

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

2768

6

Varför "Trollestenen" kom att ligga i Trolle Ljungby.

På Kärrabols li låg förr en stor sten. Dit kom en jättekvinna. Uppe på lin har man en fin utsikt. Käringen såg då, att di byggde en kyrka långt å nånstans. Det var väl Lunds domkyrka. Hon tog stenen i håsebannet o slungade den åt dä hållet. Men den kom ej längre än till Trolle Ljungby.

Klockarelyckan.

På det ställe, där Jämshögs kyrka nu ligger, låg förr ett kloster, som munkar från Bäckaskog byggt. Invid klostret låg ett stycke jord, numera kallat Klockarelyckan, vars ägare skänkte jordbiten till klostret för att få ett visst antal själamässor lästa över sig. Därför vet numera ingen, till vem jordbiten egentligen skall höra.

Klockarelyc-
kan.

Snapphanarna.

Snapphanarna hade sitt tillhåll på Ryssberget. I Gillesnäs marker, Jämshögs socken, invid sjön Raslången finns en stor snapphanegrotta med stolar och bord av sten.

När snapphanarna kommo för att bränna Jämshögs kyrka, skyddade prästen /troligen Öller/ den genom att fylla dopskålen med silverpenningar och ge dem åt snapphanarna.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

2768

Snapphanarna.