

Landskap: Småland Upptecknat av: Olle Levander
Härad: Allbo Adress: Trädgårdsgatan 2, Huskvarna
Socken: Mistelås Berättat av Johan Nilsson, Villarp.
Uppteckningsår: 1930 Född år i

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-

ARKIV

J.-e

Uppteckningen rör

I Hjortsberga fanns det för många år sen en präst, som hette Bruselius, å om honom berättas många historier. En gång säjes han har sagt i en predikan:

"Här sitta Hjortsbergaborna i Guds hus och tempel som tjärstubbar och lägger synd på synd, som min vita märr vid mitt kohagaläger lägger råka på råka, men ändå längta de och trängta efter himmelriket som Benasens getter efter min råg(härvid tittade prästen ut genom fönstret): Nej se, där hoppade en djävel in!"

En gång höll han en tingspredikan i Alvesta, å då tog han till text:

Historier om
prästen Bru-
selius.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

2830

"Smörja det hjälper på bå' vagnar å läder,
på länsman å nämnd å den domstol bekläder."

De blev arga på en å ville stämma honom, men han bevisade,
att han predikat i överensstämmelse med bibeln.

En söndagsmorgon var han illa ute. Han hade krakat löv på
lagårdsbacken, och så behagade det honom att ta å bära in det innan
han gick te kyrkan, så det blev lite sent. Frun hade kokat dopp
i grytan, men i hastigheten tog han fel, och doppade konceptet i spat,
och när han sen la ut det på tork, kom hans hun å slafsan i sej'et.
När han sen kom på prediksstolen, sa han: "Ja, mina ärade församlings-
bor, det har blivit lite sent i dag. Men eftersom Vår Herre tänkt
på oss med vackert väder å mitt löv var torrt, ville jag bärga det
först. När jag sen kom in å skulle ha mej lite mat, så råka jag

LÖDOS UPPHOLD
FÖR KOMMUNERNA 2820

ta konceptet å doppa i grytan, å sen la jag det på en sten i solskenet för att det skulle torka, men så kom hunden å tog det, så nu är det allaredan i hunnaröven. Men om vi lever till en annan söndag, ska ni få en annan hunnaröv att tuta i!

En söndag före predikan i Mistelås kom han in till drängarna i drängstugan å sa: "Nå, pojkar, ha ni hört vad som skett i Hulta kvarn i natt?" - "Näej," sa de. - "Jo, möllarerackarn ha stuckit käringen i vattenrännan å trillat ett par stenar för hölet." Det berättade en gammal gubbe, som hette Villander å han va med å hörd' et.