

Dagboksanteckningar
från min vistelse i Kyrkhults socken under juni
manad 1930.

- 4/6 Resan till Faraböl och därefter till Kyrkhults by.
- 5/6 Besökte kvarnägaren Perut Svensson i Våghult och fick av honom anvisning på följande sagomän:
Mälaren Bengt Svensson i Vidåfors.
Luga Svensson i Våghult.
Bengt Håkansson i Rönåsa.
- Därefter uppsökte jag prosten Skjerve, och han rådde mig att tala med lantbrukaren Ragnar Thomasson, som själv skulle vara mycket intresserad för folkminnen.
- 6/6 Talade med Ragnar Thomasson och hans far Nils Thomasson i Nörböhult. De var båda mycket intresserade, och Ragnar Thomasson uppmanade mig

att besöka Mats Olsson i Kilshult,
Matts Nilsson i Slagesnäs,
Ola Jönsson i Mårasken och
Per Björnsson i Källebo. Den sist-
nämnde äger Åke-Källe gård och skulle av den anled-
ningen ha reda på historien om Åke-Källe. Nils Tho-
masson berättade om både Åke-Källe, Lå-Bengtän och
Kollkarlarna i Kilshult, och han lovade att senare
berätta allt vad han själv hade hört om folket o. d.

Senare på kvällen besökte jag sjukstötters-
kan, fröken Ida Olsson. Hon känner väl till hela fö-
samlingen och visade mig till följande personer:

Ola Svensson (Sven. Sula-Ola) i Kyckhultsby.

Sven Olsson vid Södersjön.

Åbrand, bälsmän i Rönåsa.

Olof Månsson i Lervshult.

Sven Karlssons sock. Elsa i Snöflebo.

2991

- 3
- Karl Jonasson, badmästare på Fuleboda brunn, och
Ola Svensson ("Kjells-Ola") i Fomeboda.
- 7/6. Ngnade förmiddagen åt älderdomsstemmet, men
där fanns ingen, som kunde berätta, numera.
De voro alla alltför gamla och stä för att minnas.
På eftermiddagen var jag i Rönåsa för att tala med
läkemannen Åbrand. 90 år, stundör. - Försatte till
Brännarebygden och sysselsatte mig hela eftermid-
dagen med Mrs Bengta (Bengta Läkansson), en rar
gammal gramma, som kunde berätta en hel del.
- 8/6. Fingstdagen. Besökte Kjells-Ola (Ola Svensson i Fome-
boda), men han hade inte reda på så mycket, som
jag väntat mig. Han berättade i alla fall något.
- 9/6. Var till Thomassons i Mörbokhult nästan hela dagen,
och de visade mig Hörnsjön och ruinererna av Hör-
nberg, som de berättat en del om.
- 10/6. På Björnsson i Källeboda, vilken har ägt Åker-Källe

gård, tycktes aldrig ha intresserat sig för gårdens his-
toria. Han hade visserligen hört, att Åke-Kalle ägt den,
och att det fortfarande skulle finnas Ljungöds gömst
där i traktén, men han hade aldrig sagt någon or-
tis om det. — På eftermiddagen var jag först hos Åke-
makare Skogman i Trabesmåla och sedan hos Jöns
Petter Jonasson i Fulestada, och de hade båda redan
på sig.

1/6.

Sökte upp Mattis Nilsson i Slagesnäs, och han hade
tyvärrigen vetat en del om Åke-Kalle, men hans upp-
gifter var mycket orediga och alldeles värdeflösa; han ha-
de glömt bort det mesta. — Strånga-Jon i Svöfledada
var alltså upplagen för att tänka på gamla historier,
och Bengt Larsson i Svöfledada, som jag också utsp-
sökte, var skäming och hade inte reda på Kyrkebult.
— Karl Jonasson, badmästaren, han kunde däremot be-
räkta och gav sig för en gångs skull tid till det.

12/6. Talade på förmiddagen med Ola Svensson ("Sven - Tula - Ola") och var sedan hela eftermiddagen på Mörsbult hos Nils Thomasson.

13/6. Fäste till Farabet för att slamma där en veckas tid. Slamm inte med att göra några uppteckningar den dagen, man fick av min värd, Ola Jönsson, anvisning på följande meddelare:

Mr. Maria,

Jöns Svensson,

Ola Svensson i Hjortnabecken,

Mattis Persson i Hjortshyttan,

Jubius Nilsson,

Sven Johansson,

Johan Svensson,

Karl Svensson i Kåreboda.

14/6. Mr. Maria var alltför gammal och klein för att kunna eller vilja berätta. På eftermiddagen uppsökte

jag Ola Svensson i Hjortnabben, en utmärkt berättare,
verkligt drastisk.

15/6.

Ola Svenssons bror, Jöns Svensson, som jag nu besökte
h; hade inte fullt så rät reda på sig som brodern.
Han var dock som ganska villig att berätta.
På eftermiddagen var det bibelpröklaring i skolan,
så då kunde jag ingenting göra, för alla var förs-
tads där.

16/6.

Hela förmiddagen tillbringade jag hos Mattis Pers-
son i Hjortnabben. Han berättade mycket och gärna.
Som Jönsson vägrade däremot bestämt att tala om
det minsta. Läsare - Julius Nilsson, som jag också
besökte, har inte tillräckligt kunnat tillräckligt
länge för att veta något om gamla förhållanden i socknen.
Besökte åter Mattis Persson i Hjortnabben. Han tyck-
tes aldrig tröttna på att berätta. Var sedan och till-
tade på det s. b. "Snapphansstallet", en grobba med.

17/6.

7
Lau ett par väldiga skenblock. Det berättas att snapp-
hanarna ibland gömde sina hästar där. - För kvällen
begar jag mig till Johan Svensson, den oberoeliga
Sven Johanssons son, och han berättade ganska myc-
ket, som han hört av sin far.

18/6
I Kåreboda uppsökte jag Karl Svensson och Ulva Hög-
berg. Både hade helt säkert rikliga förråd av tju-
känner, men det var nära nog omöjligt att få dem
till att berätta. De hade nämligen för några år sedan
berättat ganska mycket för en folkminnes uppteck-
nare, och han hade sedan skrivat in sina anteck-
ningar till ortsbidningen. Både Karl Svensson och
Ulva Högberg hade fått obehag av det, och nu ville
de inte berätta något närmare.

Lars Olsson i Bengtsboda, släkt till både
Tia-Bengtson och Åke-Käll, hade däremot ingenting e-
mot att tala om vad han visste.

2991

19/6

Rekte till Pernt Svensson i Västbult och talade med
Luga Svensson där. 90 år, alldeles omöjlig, hade
glömt bort allting.

20/6

Besökte åter Skogman. Fick av honom ^{bl.a.} delar av en
jollervisa. Han visade mig till Melander, för att
jag skulle få höra hela denna jollervisa. Men Me-
lander kunde endast bekryddigt mer än Skog-
man. — Men nämndemannen Olof Håkansson i Tul-
sveda som härstammar från Åker-Käll, var jag och
talade med. Han berättade gärna om Ha-Bungsten
och vätsmannen samt om trollkarlarna. Om Åker-
Käll ville jag inte fråga, fastän det inte varit möj-
ligt, att han då berättat tillt om honom också.

21/6

Var nästan hela dagen hos Mrs Bengt i Rönösa.

22/6

Dräffade Olof Jönsson i Månarsten ("Ola Broo") och lye-
kades till slut förmå honom att berätta. Han visste så
mycket, att det tog hela dagen så gott som.

2991

- 23/6. Midsommarafton ägnade jag mig inte alls åt folkminnen.
- 24/6. Reste till Fridafors och talade med "skrifställaren" Bengt Svensson, som intresserar sig mycket för folkminnen och skriver romaner om dem.
- 25/6. Bengt Svensson visade mig till en gammal man i Kina, men när jag sökt honom två gånger och inte träffat honom, så kunde jag inte ägna oss tid åt honom. Andra folkminnesupptäckarna ha förresten redan varit hos honom flera gånger. Vissa två personer besökte jag, medan jag var i Fridafors, men de hade dåligt reda på sig.
- 26/6. Reste tillbaka till Kyrkskult. Ägnade mig nästan hela dagen åt Ola Jönsson i Manasteren och var på kvällen till Thomassons i Mörskult.
- 28/6. Talade med Sven Olsson vid Södersjön, men han visste ingenting. Reste till Lövskult och sökte upp "djurläkaren" Olof Nilsson, som berättade ganska mycket.

2991

Fö fövällen rest jag till Rösjö gård i Jämsjö.

28/6.

Träffade Sven Olsson i Håstebult, vilken jag blivit visad till. Han hade emellertid ingenting att meddela. — Besökte fröken Ruth Johansson i Jämsjö by, emedan hon också höll på med folkminnesinsamling.

29/6.

Hemman.

Från den 9 aug. till den 30 har jag hållit på med renskrivningen av det insamlade.

Glin Jeppsson.

ads/ Jernaväls, Kullabers.