



1

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

3023

Konrad Nilsson, lägenhetsägare i Tävvelsrum; adress
(Stenlyckan), Tävvelsrum, Ölands Skogsby.

Född 1881 i Tävvelsrum, på nr 1 (i Osvald Fredrikssons nuvarande gård). Föräldrarna var bondfolk. Fadern Nils Petter Andersson var född i Vickleby socken. Han var sjöman och var mycke i Amerika. Modern Maria Kristina, var dotter till bonden Nils Persson i Tävvelsrum. "Det var en driftig jordbrukare på sin tid, sa de (Konrad Nilsson)". Han byggde om gården, och byggde opp den byggning, som är på gården än.

Konrad Nilsson växte opp i Tävvelsrum, och han var hemma tills han var något över 20 år. Sen hade han tjänst hos bönder i Kåtorp och i Tävvelsrum i 10 till 15 år. I 10 år var han borta hela åren. Sen var han hemma om vint-

forts.

Skriv endast på denna sida!

3023

rarna och tjänade om somrarna. Konrad Nilsson har haft 7 syskon. Systemn Matilda dog ung. Hon var älst. Brodern August, som var i Ålder därefter dog vid 18 års ålder i Amerika. Brodern Gusten dog ung. Brodern Viktor dog som barn. En broder Vilhelm var åt Amerika och var sedan bonde på föräldragården i Tävelsrum. Han är också död. Därefter i ålder av syskonen kom en bror Axel, som dog, när han var 9 år. Konrad Nilsson är yngst av syskonen.

Konrad Nilsson är en bra meddelare, som har hört mycket av de gamla. Mycket minns han från vad hans mor talade om och sen hörde han också mycket av en gammal karl i Tävelsrum, som kallades för klockmakaren. Petter Eriksson hette han, och "han talade om en hel hopper - både bättre och sämre (Konrad Nilsson)".

Meddelarupplysningar om Konrad Nilsson, Tävelsrum,
till samling av Lage Nilsson, Gårdby. 1930 - 1931.

Skriv endast på denna sida!

Vid vägen emellan Kåtorp och Tävelsrums, helt nära Kåtorp ligger det ett stort stenrör, som kallas för Bengt Håkes Rör. Vägen där vid röret kallas för Bengt Håkes Hål. Där var förr ett stort vattenkärr i vägen.

Det är frågan om det inte är otryggt vid Bengt Håkes Rör. Gubben Bengt Håkansson, som levde på meddelarens (Konrad Nilssons) mormors tid, var känd för sina egenheter. Denna mormor, som "levde tills hon blev 88 år, 8 månader och 8 dagar" kom ihåg när som Bengt Håkes stuga stod vid röret. En gång när de hade gått till julottan förby det stället hade gubben varit uppe och eldat ugnen och bakat.

Om spökerierna vid Bengt Håkes Rör, sade Konrad Nilsson som såhär: "En del dumbommar skulle försöka att inbilla oss, att där inte var tryggt där, att där var spöke, så vi skulle tro det, när vi gick i skolan, men sen, när vi blev störr, så trodde vi ju inte på det." Detta antecknade jag 1930 (den 17 juni). Härondagen - den 3 aug. 1931

Skriv endast på denna sida!

forts.

3023

Bengt Håkes
Rör. 1
uppt. eft.
Konrad Nilsson.
LNS 31.

var jag hos Konrad Nilsson, för att veta lite om hans levnadsbeskrivning. Han sade då om spökena ungefär på samma, något undvikande sätt: att det var inte något bestämt, "men det här gamla folket hade sådant där för sej".

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

3023

Bengt Håkes
Rör. 2

Konr. Nils-
son. LNS 31.

Vid R u n g b a c k e n - vid byn, på nr 3 - där
var en runga (= gunga) uppsatt. Satt när mina älsta
syskon var barn, så var de där å rungade.

Den var med ett par stolpar, som ett par ladstolpar,
fast de var högre. Sen var det en järnstång igenom dem
oppevid. I den järnstången hängde det en ställning av
tjocka ekplankor, som det var ett säte nerevid på. Sen
var det en stång rakt över till att hålla sej fast i,
ifall de stod opp i gungan. Där rungade de å rungade
över så att de trall långt utåt backen.

Trägunga 1
forts. finns

Gungan i Tävelsrum minns Konrad Nilsson inte. Gungan som var uppsatt i Asplunden i Lenstad (grannby till Tävelsrum) minns han däremot. "Men de tog den den också , för de höll på att fördärva sej." Den stod där tills den blev ganska dålig, och var rikabel att gunga i. "Det är nog en 35 år sen den togs ner."

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

3023

Trägunga 2
slut.

Konrad Nils-
son, Tävels-
rum.

Uppt. den
3 aug. 1931

LNS

3023

En del påstår att såna där stenar växer å öks på.
De har förmåga att förstenas nere i djupet. Det
finns sten än i dag, som växer, fast det kanske lå-
ter otroligt för mängden, men om en gräver dike på
ett lerigt ställe, så kan en se att det blir hårt
som cement.

meddelat med största trovärdighet. av Konrad Nilsson,
Tävelsrum, Skogsby. d. 17.6 1930.

Över tusen år är det ju sen den tiden (som de höll ting på Tävelsrum Ås). Det var inte som nu, för då då gick man ute under öppen himmel. Sen var där en stor sten i mitten (på en omtalad dommarring), som dommarren skulle sitta på.

En flicka, som hade fått ett barn, osäkta, som hon hade gjort av med, blev dömd att begravas levande, å blev nergrävd vid Åsen.

medd. av Konrad Nilsson, Tävelsrum

d. 17 juni 1930.

Dommarflisan, ligger i närheten av Tävelsrum Ås, på Axel Nilssons gård å Tävelsrum 3.

"Där gick de ner å avlade ed. antingen de va vittnesed eller värjemålsed. Far-min hade den gården, å hans svärfar hade också den gården. Jag vet inte om mormin såg den flisan då hon var barn, men morfar-min lade över den med sten, då de odlade opp ett stycke till. Jag vet i vilket rör den låg i. Det var taj om att de skulle frakta opp den, antagligen till Åsen. " Då ville Nilssons morfar inte äventyra att få bestyr med att frakta flisan, utan körde över den ett stort åtenrör.

medd. av Konrad Nilsson, Tävelsrum.

den 17 juni 1930.