

Onsdagen den 8 april var jag åt Mellstaby i Gräsgårds socken, för att träffa den gamla Sara Jönsson. Hon är 104 år gammal. Några uppteckningar kunde jag inte jö-  
ra efter henne.

Hennes måg, Johan Olof Göransson är också en rätt gam-  
mal man. Han är 80 år.

Han är född i Gräsgårds socken. I unga år hade han  
tjänst på en del bondgårdar. Så lärde han att måla.

Han har varit båtsman, sedan 18 års ålder. Vidare har  
han varit målare. Han hade inte några syskon.

Någon traditionsmeddelare är inte heller Göransson.

T i n g s t e n s g u b b e n hade han hört talas om.

"Tingstensgubben, sa de. Det sa de alltid. Där skulle  
väl ha varit en gubbe, eftersom de sa så där. De skul-  
le hälsa på Tingstensgubben sa de."

Tingsten är en stor sten på Alvaret mellan Gräsgård och  
Södra Möckleby. Den ligger i sockengränsen, och är ett  
namnkunnigt spökställe.

"Vi har ett grund här rätt ut, som de kallar för Kyrkgrundet." På Kyrkgrundet som ligger rätt öster ut ifrån Gräsgård är det 18 famnar. Där kan man bara nått och jämt se den höga spiran av Gräsgård kyrka, efter vad Göransson talade om det.

Vidare talade Göransson om en drunkningsolycka utanför Gräsgård, som jag vill återberätta:

Här var förr i världen en båtsman, som hette Esping. Det gick på den tiden mycke fartyg utanför Öland i Östersjön. En kunde räkna till ett par hundra ibland. Till dem for de ut och sålde fisk. Eller också bytte de och fick kex och vin och sådant de hade på fartygen. Den där Esping han for ut ibland och kunde vara borta i en tre dagar. Det var besynnerligt att han kunde klara sig. Esping var båtsman. Han bodde i Össby.

En gång var han och en kamrat till honom, som hette Anders Jönsson ute vid ett fartyg med var sin båt. När de skulle gå i land i jän, skall Esping ha ramlat överbord

och drunknat. Anders Jönsson var så långt ifrån med sin båt så han kunde inte hjälpa honom. Men han hade båten efter sig i land. Esping hade trätöflor på sig. De flöt också i land. Men liket det blev liggandes där ute. Tills efter tre veckors tid. Då var det sydost i jän och då kom han i land norr om Össby. Han var så ofantligt uppsvullen säger Göransson som var nere och såg honom. Det är tretti, ja, kanske förty år sedan detta hände. Esping var i femtiårsåldern, och det var ute på en 15 famnars jup, som han drunknade.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

3028

Göransson 3  
april 31 LNS

J. O. Göransson, Melstaby  
Ålands Grängård

3028