

Ö l a n d
Torslunda socken i
Algutsrums härad.

1
Upptecknat i maj månad 1931
efter Pit Svensson, Bjärby, Kast-
lösa, av Lage Nilsson, Ålebäck.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

3105

Jag tjänste i den östersta gården där i Tåvelsrum, och väster om var det en trädgård. Vi kunde se jus i den. När vi var inne, så såg vi jus ute i trädgården. Det var ett stenrör, och i det brann det. Det var väl något som hade sitt bo där.

Det var nog dem som försökte att gå dit. För de sa, det gamla folket, att om de hade en kniv, som det var stål i och jick dit och kastade, så skulle de kunna se vad det var som brann. Men de kom aldrig så långt. De stöp ikull innan de kom till det där juset. Det var slut det.

Ibland när Svensson var åt Skogen efter oxarna, så jick han sej vilse. Då skrattade det i skogen. "Det var många gånger, det skrattade i buskarna."

Meddelat av arbetaren Gösta Johansson,
Bjärby, Kastlösa.
(Kastlösa sn, Gräsgårds hd, Öland).

Han kom norrifrån och cyklade. Skulle ner till en bonde i Mysinge by. Det var nånjust. När han körde så såg han framför sig på vägen skuggor. Han försökte att köra fatt dem, men det hann han inte. På muren vid högen satt de. Det syntes bara huvudena. Det var en fyra stycken, rätt små huvud. När han kom hem så ska' han inte ha sagt något. Men han blev sjuk, och mådde inte bra dagen efter heller.

anm. Ovanstående är en skildring av det senaste spökeriet vid Mysinge Hög (i Resmo socken). Det hände häromåret. Den som var utsatt för spöket är en ung karl, som bor i Bjärby nu. Han heter Martin Johansson. Han bror, Gösta Johansson, har berättat på detta sättet. Uppteckningen är jord den 19 maj 1931. Meddelaren, ~~son~~ - liksom brodern, Martin, - är ifrån Bleking. Bägge pojkarna har den sista tiden haft tjänst på Södra Öland. Gösta Johansson har förut varit i Gettlinge (i Södra Möckleby socken). När uppteckningen jordes höll meddelaren på med att gräva trädgårdsland på en gård i Bjärby.

Ålebäck, Gårby, den 26 oktober 1931

Lag. Johansson

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Mysinge Hög
spökställe!

3105

3105

En som hette Johan Larssen, hörde när han var nere vid Karl Nelses grind, att det var någon som sa till honom att han skulle kliva över grinden. "Tack ska du ha för att du klev över sa de sen."

Detta är vad en gammal gumma i Vantlinge kunde reda ut av en underlig tilldragelse, som hon visste om.

Åleback den 27 oktober 1931

Lage Nilsson

Sofia Olsson
Nygärde.

maj 31 LNS

forts!

3105

Lyktgubben, den de har de sett, och det är samt. Han far
över allt på alvaret. Där borta vid Bäckan och där. (Sofia Olsson.)

Det är ett jus, som far opp och ner till backen och så
opp. (Edla Jonsson.)

De sa att det skulle va en orättfärdig lantmätare. "Det
pratade de, om det skulle va så. - Vad det är för nån-
ting." (Sofia Olsson.)

Och här är ett par utsagor till av Fia Olsson, med ett
förklarande tillägg av hennes dotter (efter vad jag vill
minnas).

Ålebäck den 27 oktober 1931

