

M.
Bränske
Br. Stoly
1931

1.
Mamma Petrus Jonsson
Petr. Petrus Jonsson
1. 1863 i
Näckeu. Gjeterhuset

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

3147

Mina systrar talte om, att en gång när mor skulle kleppa, så låg där en bröms och glät på in. Hon tänkte ta den med sig hem, men hon grundade litet på det, och när hon kom tillbaka, så var den borta, så det var väl näcken, som ville åt henne.

Shea. Håkens Polua sa, att det en gång kom en häst och sprang efter henne och hon sprang fortare och hann in, men hästen för upp på lakeet och det svitade, som om det skulle brista. Vad det kunde vara för en häst, det vet jag inte.

Det var en gubbe, som kunde
härma alla sorters djur, och han slog vad om
att han kunde få hästerna att ligga på bron,
när kyrkofolket gick förbi, och det gjorde han
också.

Tornsten.

Vi skulle gå till Kalmar i Backa-
rygd en juldagsmorgon. Vi gick om Levanen, och
där sågades och flådes och härjades, på det
qvisslade. När vi gick hem, så jag till Mauritz:
"Hörde du någonting?" Nej, han hade ingenting
hört. Jag tyckte det var märkligt, men
jag hade ju hört talas om Tornsten, och det var
vår vän.

En stor om.

På Hageberg var det en stor om
med häskaman på ryggen. En av pigorna sa:
"Jag tror vi skulle slå häst den där ommen." - "Nej,
du," sa drängen, "det är inte värt."

6.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

3147

Lyktgubbar.

När jag var liten, såg jag i en moss-
se, att det flammade upp och släcktes många
gånger, och det, sa de, var lyktgubbar.

Om en gäst.

När jag var liten, satt jag vid fönstret och väntade på far. Då sprang där en liten gubbe över gården. Och han var vittklädd, men han hade lågert huvud. "Vad var det för en gubbe?" sa jag. Sen blev jag rädd om natten, och de hade mig till att bita i en sak och spotta i pipan. Sen fick jag peppar, och då blev jag borta igen. Men det var nog en gäst, jag hade sett.

Om en häring, som var förhållad.

Det var en häring i Soalkult, som alltid satte ut en träsko utaför dörren, när hon skulle lägga sig. Och hon var förhållad, så att hon kunde inte komma in igen om hon gick ut efter skolans nedgång. Tilfäll kunde hon sätta den ena foten över tröskeln, och bli stående så. Och så kunde hon få stå en lång stund, innan hon kunde ta över den andra foten.

Om två flickor som dansade vid kyrkan.

Det var två flickor, som var så glada för att dansa. Och en juldagsmorgon dansade de vid kyrkan, och när kunde de inte sluta att dansa.

Talresätt.

Om jag så ska resa till Romare-
port, så ska jag göra det och det.