

Väsen i stallet.

Under adventsöndagarna brukade det alltid vara ett förskräckligt väsen i stallen på bostället i L. Isie. Hästarna slogo och sparkade i ett, men när drängarna kommo och sågo efter var allt tyst och lugnt. Så snart de hade gått började likväl oväsendet igen.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

3220

Skåne  
Kommunen  
Åsjo  
Maran. 1931

21

27/11/31 Algot Holmström  
Pär. av Emil Studeason  
Åsjo

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

3220

Min mor tjänade hos en gumma, som brukade ridas av maran. Mor trodde inte på det utan skrattade åt alla historierna, och därför sade också gumman ofta: "Måtte du också komma att känna det någon gång, så att du kan komma till att tro på det." En gång höll mor på att baka tillsamman med gumman, då hon plötsligt fick ont i huvudet och lade sig på sängen ett tag. Då såg hon att en katt kom in i rummet och hoppade upp till henne i sängen nere vid fötterna, och sedan flyttade den sig allt längre upp och satt till slut på bröstet på henne. Hon ville säga: "Jaså, kommer katten hit", men hon kunde inte få fram ett ljud. Hela tiden var hon vid fullt medvetande och kunde följa visarna på väggklockan. Det varade ungefär fem minuter, tills hon såg att katten hoppade ner och hon åter kunde röra sig fritt och tala. Då sade hon: "Kunde ni inte köra bort katten." "Katten?", frågade gumman. "Här har inte varit någon katt." Mor försäkrade, att den hade

-3-

varit där, men då sade gumman: "Nu har du nog också blivit  
marriden, sånu får du väl tro på det."

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

3220

Skarne  
Kommunen  
Ågö  
1931

Byggnadsstyrelsen  
Boer. Lennart Andersson  
i Ågö

Skarn.

På Lennart Sahrs gård bodde en man, som hette Lang.  
Folk sade, att hos honom huserade skarn. Han ställde till  
sjukdom på kreaturen och folket på gården.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

3220

S. 4