

Gengångare.

På ett ställe kunde drängarna aldrig stanna, ty de fingo aldrig vara i fred på nätterna. En pojke ville likväl börja där som dräng, och när han gick dit sade hans mor till honom, att om han blev oroad, skulle han bara fråga vem det var. På natten kände han att någon kom och drog i täcket. Han höll igen och fick fortsätta med det hela natten, ty han hade glömt det råd han fick av sin mor. Nästa natt låg han hemma, men sedan förmådde modern honom att gå tillbaka till gården igen, och påminde honom om att han bara behövde fråga den som oroade honom vem han var. Nästa natt kom det åter någon och drog i hans täcke, men då följde han moderns råd och fick veta, att det var ett barn som hade blivit begravet i en backe utanföt gården. - Man grävde där sedan och fann då ett barnskelett.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

3221

2
Spöke.

På Tärnö gård voro ryktarna alltid rädda för att ligga i stallen, ty varje natt kom en husar ridande i full galopp över foderbordet, så att det gnistrade kring hovarna på hästen.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

3221

B-

Någon hugger bränne.

En kväll, det var rätt sent, kom jag och en man borta från Vallby gående förbi klockaregården, och då hörde vi, att någon högg bränne där inne. Vi gingo dit för att se, vem som var ut och högg så sent, men då var det rent tyst, och där syntes ingen. En massa hugget bränne låg där förstås. Vi gingo igen, men vi hade inte kommit mer än ett litet stycke därifrån, förr än det började hugga igen. Vi gingo tillbaka, men då såg det lika dant ut, och när vi gingo vår väg, började huggandet igen. Då vände vi inte om fler gånger, för vi förstodo, att det inte stod rätt till.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

3221

3221

Hackelsemaskinen går.

Jag har ofta hört, att hackelsemaskinen går i
gamla prästgården på nätterna, och likväl har ingen
varit inne på logen dä.