

i 3363
I.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Riksrådinnan, som rymde från sin make.

Under mitt besök hos Moberg kom en släkting till honom ~~på besök~~, fru Berta Maak född Malmqvist, på besök. Även hennes far hade haft anställning på Trolleån och hennes man var under många år förste kusk hos överhovjägmästare N. Frolle, men efter hans död åtnjuter han pension. Hon berättade följande angående riksrådinnan ^{av} Bonde på Trolleholm. Riksrådinnan Bonde levde i ett olyckligt äktenskap och beslöt för den skull rymma från sin make. Hon hade en älskare och i samråd med honom planerades flykten. Den senare hade utstakat vägen där hon skulle fly och dessutom ordnat med, att hästar skulle vara i beredskap vid de olika skjutshällan.

När flykten upptäcktes ville riksrådet hindra denna, varför han sände sin beridare, en person vid namn Johan Möller, att ridande söka upphinna henne, vilket han också lyckades. Han återförde henne också till hemmet. Denne Johan Möller blev sedan klockare i Bosarp och V. Ströö församlingar och hans skicklighet som ryttare om-talas ännu, i det ~~att~~ jag hört berättas, att när han såsom bruket var, ridande f-ärdades mellan de båda kyrkorna steg han aldrig av hästen för att öppna de många

Skriv endast på denna sida!

Riksrådinnans flykt.

Johan Möller

På denna tid, klockare i Bosarp och V. Ströö församlingar

grindarha, utan han red alltid över dem. En släkting till honom innehar ännu klockarelägenheten i de båda pastoraten, men härom är talat i samlingen från Bosarp.

II.

Kamparebacken vid Reslövs kyrka.

I Kamparebacken vid Reslövs kyrka skall en gång svenskar och danskar ha drabbat samman, varvid många hästar stupade. På grund härav skall backen ha fått namnet "Kamparebacken."

III.

En Friherinnas Trolle, begravd på V. Ströö kyrkogård.

Fru Maak berättar att folkfantasiens ej helt upphört att sysselsätta sig med en friherrinna Trolle, som av ännu okänd anledning blev begravd på V. Ströö kyrkogård och ej i Trollarnas grav på Trollenäs kyrkogård eller i gravkoret i därvarande gamla kyrka.

I nordvästra hörnet av ~~V. Ströö kyrkogård~~ V. Ströö kyrkogård ligger en grav beskyddad av höga träd. Jag var en gång på denna kyrkogård och lade där märke till graven och gick bort för att se, vem där vilade. Till min förvåning fick jag se, att det var en slottsfru till Trollenäs, som hade

Kamparebacken

grav på V. Ströö kyrkogård

fått sitt vilorum i den undanskymda vrån. På gravstenen stod följande inskription.

Majoren och Öfveradjutanten Arvid Trolles kära Maka

Henrietta Christina Gustafva Charlotta Trolle

Född Greffinna Hamilton

1782 år 1782. Gift d 12-8-1803. Död d. 1-8-1805.

Säll är den, som fruktar Herran, och hans vägar går.

Dav ps. 128 v. 1 Sv. ps. 492 v. 2.

Då jag hört, att det skulle vara något mystiskt med denna begravning, frågade jag fru Maak angående saken och hon upplyste, att sägnen vill dels berätta, att denna slottsfru skulle ha levat i ett så olyckligt äktenskap, att hon uttalat en önskan, att få bli begravnen så långt från slottet, som möjligt och hade denna ^{önskan} beviljats.

En annan sägen berättar, att hon aldrig ^{finns} i kistan, utan antingen finnes där stenar i kistan, eller också hade liket av en vid samma tid avliden möllepiga från Trollenäs blivit lagd i ^{denna} ~~kistan~~ och begravd ^{te}.

under uppgift, att det var slottsfrun, som blivit jordad. Denna skulle ej vara död, utan ^{hon} ha lämnat slottet och sedermera avlidit i Schweiz.

Hur härmed förhåller sig blir väl aldrig utrett, men egendomligt före-

faller det, att en slottsfru till Trolldenäs med sådana anor, som hon enligt uppgiften på gravstenen har, skall vila ensam i ett hörn på en kyrkogård tillhörande en annan församling, vars jord visserligen tillhör godset, men som ej gömmer stoftet av ägarna till Trolldenäs.
