

ACC. N.R. 1 3447

Landskap: Öland

Härad: Sparbo

Socken: Boda

Uppteckningsår: 1932. den 8^{de} Mars.

Upptecknat av: Jenny Carolina Anderson

Adress: Boda, Öland

Berättat av: Min Fader Johan Lorentz

Född år 1841 i Torstunda, Öland

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIVMin N. V. adress
Fresmontave
1285.San José,
Calif.

U. S. A.

Mitt födelse
år: 1870.Sept. 1stFrån ofreds-
tider.

Uppteckningen rör ett minne från en av
 Svenskarnas härjningar på Öland
 Den lilla händelse jag här gävat
 uppteckna härleder sig från en
 söndag, då folket under andäktig
 stämning voro på väg till sina
 respektive hem för att gå till Guds tjänst,
 som hällits i Boda gamla kyrka.
 Ort och datum är ej känt, men
 en sages, om talad av min fader,
 Pjöggen Johan Lorentz Sjögren,
 född i Torstunda, Öland, den 11^{te}
 Januari 1841. Vill jag här försöka

återgiva: "Folket hade nepeslämnat det gamla lämplit och skyndade hem. - Då syntes till deras förskräckelse en fiendtlig flotta i Östersjön mellan Öland och Gotland. En kvinna, som skulle i hast praktisera sig över en gårdsgård, (fömodligen mellan Kohagen "Tuhörander Prästgården och "Funderövan" (Privategen- dom) råkade i brädskan slita sönder ett rött förkläde hon hade på sig. Detta förkläde har gått i arv från släkt led, till släkt led och den "rispa" som uppstod har ej lagats, utan varit i samma skick, som ett minne från ofredstider på Öland. Fösta gången jag hörde förklädet omnämnas var omkr. 1893. Förklädet var då i byn Melby, i Boda och det var då insytt i ett täcke, som "täckspegel". Det skulle visst vara en karmosin rött färb.

ACC. N:R. 3 3447

Landskap: Öland.
Härad: Skarbo Jan 1841
Socken: Torslunda, Öland
Uppteckningsår: 1932, Mars 29^{de}
Upptecknat av: Jenny Höjers Anderson
Adress: 12865 Fremonten San José Calif.
Berättat av: Joh. Lorentz Höjers
Född år 1870 i Boda

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Uppteckningen rör en handelse från Blåjungfru.
Någon gång på 1800 talet, troligen
omkring 1850 handlade ett fiskare
från Öland mermar beständigt Boda
byn Tjörum vid en plats kallad
Stretet. Fiskarens namn var
Anders Jonsson. Gemenligen kallad
"Spete", var ute på ön Jungfru,
belägen mellan Norra Öland och
Janalands. Sakt och menigt att
bedriva fiske för någon becka.
Vid sådana tillfällen medfördes
alltid "elddon", kok-kärl och matvaror.

Varsel.

Som bekant fanns eller finnes det flere
klyftor på Ön Jungfrun. När man la-
sig till vila i en af dessa klyftor, kallad
"Långkammare". Där ligger en den gam-
le fiskaren och lyssnar till vågskaraffen.
När det var stilla och skönt, plöteligt tycktes
tycke han sig höra en röst kalla: "Ante,
Ante." Det blåser i "Fasstoppen" (Fasstoppar
na.) Han tänkte det blott vara fantasi.
Men då det ropades tredje gången, tänkte han
det måste ligga något uti det. Skyndsamt sti-
ger han upp, medtager fisknät och allt, han
medfört. Kommen väl i land vid "Byrussome-
sandvik", blåste det upp en slickande
storm, vilken häll i sig för flere dagar.
Och tackam till en mild försyn blivo nu både
Ante Jansson och hans "fiskskötta" räddade från
förstörelse.