

Rödby, Fån, Sk.

Goenissen på Fuglunda.

3454

Mrs Bengtsson 1932
Per Rasmussen
f. 1865 i Balöringe
AWB

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

På Fuglunda var Goenisse. Innan han kom dit, så var han Jöns Karlsson och ville fästa sej. Det var tidigt på morgonen. Folket på gården hade inte stigit upp än. Det var bara en "liden knatte". Han hade en "pläjil o en snärt i hånen". Han ville vara "syslepåg" hos Jöns Karlsson. "Du e for liden," sa Jöns Karlsson till en "o ja har fäst syslepåg". Men då växte den lille pojken så att han nådde ända upp till dörrträet. Ja sen så gick det dåligt för Jöns Karlsson, han blev rent utfattig. Men på Fuglunda gick det bra på alla vis. Där va flere dränga, som såg en. Han kunde förvandla sej, ibland var han en Mickel, ibland var han en människa. En gång hade pigan tittat upp på loftet, där låg han oppe i en "boskor", då likna han en Mickel. Han var röd, "rompan" stack ovanom korgen. En gång var där en dräng, som gick upp på gällan och skulle välta ner klöver, för hästarna hade inte något att äta. Men då var någon, som knuffade ner honom på foderbordet i stallen, men han slog sej inte. Ja sen så såg han, att där låg en stor svart hund innanför dörren.

3454

Skåwsnuan.

Det var en pojke, som tjänte här på detta stället. Han gick och vaktade fåren. Så när han kom hem en kväll, så var han så orolig och han sa, att han hade träffat ett fruntimmer ute i skogen, hon höll på att tvätta, för hon hade så många "lasa" uthängda. "hum fråugte hums påug" ja va", sa han. Ja de e klart, att det var skåwsnuan.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

92