

3500

Lånshata kyrkoby i fema dagar.

Lånshata by i Bikenets socken, utgjordes fordom av två stamhemman. Det ena innehades av Bengt Nilsson. Detta utgår nu alderdomshem och ligger i byns södra del. Bengt Nilsson var född i Nykosta, som ligger vid sjöns Innehus norra ände i Bikenets socken. Han var född år 1793.

Det andra hemmanet - det norra - innehades av Per Nilsson som var född

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

I

Lånshata by
i fema dagar

3500

år 1800. Detta hemman ligger strax vid kyrkan.
Gården finns kvar, fast restaurerat. ~~Bengt~~
Per Nilsson var född i Rönnebyda beläget
i norra delen av Vikens församling.

Bengt Nilssons hemman delades sedermera
på två: Nils Bengtssons och Lars Bengtssons
Det gick i släkten i omkring 200 år.
Mrs Bengtsson byggde nytt men Lars Bengtsson
fick den egentliga fädernegården

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

2

Torpkontrakt från norra delen av Örkenecks forsen.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Wått hafva vi undertecknade insjö. handslag
os emellan. nämligen Miks Kilsper och Ingmar
Häkansson i Tosthult ån Ingmar Häkansson
skall få lof till ån upphygga och upoda ett
nytt torp på Miks Kilsperns ägor och upstark
öster ut ifrån gården i så kallade Kjätts-
hägget så får han lov till ån bygga
timmer och gärdse till torpets behof
så mycket som behövs och stänga in och
gränsa ifrån öddykan thär torpet skall
stå och lida ut nedre mot Ulshulta

3
Torpkontrakt
fr. Örkenecks 81

3500

Boarkoväg, omkring ut sjön till häststrad. för
thässa och andra prefolegier bette the be-
atur som han vid torpet föda kan så skall
han få sommarbete till thäm på utmarken
om sommaren. så skall Ingmar Hakansson
giva återliga fem daller silvermint och
ett lemansstycke slä och fem skördedags-
verke årliga. så skall Ingmar Hakansson
mintä thät för sig och sina arfvingar
och handlat, Wanaåstorp och Tosthult
den 8 oktober 1775.

3500

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Skumansiko Nils Nilsson i Tosthult
Toop. Ingmar Hakansson i Tosthult

Till vittne:

Bengt Månsson i Tostaholm och drängen
Nils H Månsson i Tosthult

Ingmar Hakansson lämnade sedan torpet
till sin son och därmed uppsattes följande
handling:

Vi underbeckrukte Nils Nilsson och
Bengt Ingemansson i Tosthult om ett

3500

torp som efterföljer, nämligen:

Thet torpet som Ingmar Håkansson har
upbrutit och innehafte thet skall Bängt
Ingmansson Håkansson få vinna och instänga
sig en liten hägnad åster om logiället, till
Timber får Bängt lof att hugga thär som
jag giver honom lof. Gårdsleffing skall Bängt
hugga grenar och vindfälla. bede för så
många Kreatur som han kan föda om
vintern på utmarkerna. För dessa för-
måner skall Bängt gifva till mig

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

6

3500
ärligen 40 skilling species och ärligen slå
en gammal kemanters ärg. äfven gifva
fäm släta dagverket när som påfordras
och gifva sex skrudadagverket när torpa-
ren Bärgt Ingemansson fullgjör dessa
ofvannämnda puncter i råddan till och stäl-
ler sig trygg både mot mig och mina
grannar lofar jag honom en rolig
besittning både för sig och sine arfvingar
af Torshult den 20 november 1789

Nils Nilsson torparen Bärgt Inge-
mansson

Följande vittne:

3500

Måns Jönsson

Mis Månsson

Tosthult

Enligt i handlingen tecknade bevis
blev kontraktet i konohandlingarna in-
fört den 21. december 1789 och i härad-
rättens protokoll uttagit /

3500

Kyrkogrunnen i Bikenets kyrka.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

9.
Kyrkogrunnen
i Bikenets k^{ka}

I Bikenets kyrka, så berättade min far,
Bengt Eriksson: Kvartatorp, fanns enligt
folktron en väsen som man kallade Kyrko-
grunnen. Den som först dog på det nya
året blev Kyrkogrunnen till nästa års-
skifte. Vid varje jordfästning ~~kunde man~~ ^{visade sig}
denne Kyrkogrunnen för prästen och denne
kunde av densammes skepnad sluta sig
till den avlidnes ställning på andra sidan
gravens. Ty var det så att den døde

3500

fått ett lyckligt slut, visade sig kyrkojungen
för prästen i en skön och vacker gestalt
men i motsatt fall hade han sig ful
och vederstyggelig och avskräckande

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

10

Om Korgmakeriet kom till Glimåkra.

11

Korgmakeriet

Som bekant har Korgmakerihandverket en stor utbredning i de norra socknarna av Östra Götiske härad. Särskilt gäller detta Bikeneds socken. Zacharias Collijn, prästson från Glimåkra, Bikeneds grannförsamling och tidigare moderförsamling skall ha uppehållit sig i Dalarna under en semester och där sett på och lärt detta hantverk. När han sedan kom tillbaka

3500

En sin hembygd fann han att detta kunde
vara riktigt för hans sockenbor att ta fasta
på och han skall då i sin tur ha över-
flyttat idén på en man som gick under
namnet Svart - Orren.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

12