

3519

S K Ö V M A N N E N .

En gång skulle en bonde köra i skogen efter ved. När han kom till "fäladalien" orka inte hästarna dra vagnen. Då förstod han att han hade kommit i före vid Skövmannen. Därför tog han huvudstolen av den vänstre hästen och tittade genom den. Då fick han se Skövmannen sitta på bakkärran av vagnen. Bonden sa då till honom: "Jaså sitter du där Fan?" Han satte så huvudstolen på hästen igen och skruva det vänstra bakhjulet av vagnen. Sedan sa han till Skövmannen att han skulle ta fatt i hjulaxeln o bära o så skulle de köra hem. ~~o så~~ <sup>O så</sup> gjorde han. Bonden körde hem det värsta han kunde o Skövmannen fick springa bredvid. När de kom hem slängde Skövmannen hjulaxeln i gården, så det skrällde i hela byn. Tack vare att bonden tittat genom huvudstolen hade han fått makt över Skövmannen.

3519

Skövmannen.

I den norra lien bodde Skövmannen. Varendes kväll klockan tio kom han o såg efter om folk hade lagt sig. En kväll var där en flicka, som hade varit på dans-tillställning o kom sent hem. På vilken stol hon än satte sig för att klä av sig, var där en gubbe, som var i vägen för henne. Men så kom husmodern in o frågade vem det var som rådde här. "Bojom Skövman, Bojom Skövman!" sa det från alla stolarna. Men sedan kunde också flickan klä av sig ock lägga sig.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

2

3519

V I S A.

(Brännvinspolskan).

Om måndan så få vi brännvin o brö,  
om tisdan så få vi sypa,  
om onsdan så få vi "käppesläng i sju",  
om torsdan så få vi krypa,  
fredan den går väl aved o an,  
o lördan den kommer rätt som den kan,  
om söndan då få vi "hajlad".

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

7

3