

Skördessåden och skördbruket från gamla  
(tiden)

LUNDS UNIVERSITETS  
FOLKLIVSARKIV

Skördarbetet pågick under helt andra förhållanden för än nu. De brödsädesarterna odlades nästan uteslutande råg (ej nämnt värt veta) halmen ~~användes~~ gagnades till tate det var ju så mycket allmänt med dessa då än nu. De fodervärd odlades mest havre ej så mycket korv. Skördarbetet påbörjades med rågen, det var ej tal om att ägna en tanke åt de andra sädeslagen förän rågen var bäjad. Skuggningen skedde med lis, man började när solen gick upp, då skulle först alla liarna slipas, sen började skuggningen, (det betydde ingenting att daggen var på) först högg helkarlen sen halvkarlen och byglönne m.m. Till varje kuggare var så två kvinnor som hjälptes åt att taga upp och binda. När arbetet pågick cirka en timmas tid gingo de hem och åt (darra)-frukost som mestadels utgjordes av sill och potatis och skördad mjölk. Där och en skulle då baka lenis med rej

(gaffel var set ej tal om) diskning  
av kvinnorna var relativt enkel,  
endast en torkning på byxor eller  
klämningen, sedan stuccos se in under  
bordskivan, där se sutta kvar till  
nästa måltid. Tallrikarna voro av  
trä och mjölken sattes in i en stor  
skål eller fat, där åt (se) alla av det.  
Efter denna måltid pågick arbetet  
till mid 9 tiden, då var det lille-måltid  
som serverades ute på fjället. Nästa  
gång var det ju middag. Under middags-  
rasten skulle alla liarnas slipas på  
nytt sen var det att hålla till unge-  
fär kl 5 s.m. då var det (me-aftan),  
ack så en s.k. riktig måltid. Efter  
denna arbetades till solen gick ner,  
då bjöds det på grovt bröd och stor  
mjölk, (om sådan var att tillgå) ~~och~~  
s.k. nadda. När röghösten var undan-  
stakat påbjöds byggnaden av den  
andra säden, under mellantiden fingo  
alla hjälpe-kvinnorna vara kalmband.  
Den säden (våråren) fick ju ligga efter  
ord efter byggnaden ett par dagar  
sen skulle den nekas upp och bindas i tån  
då voro banden bra till ha iordning

Den sista Kärven o. h. (Stordalen) skulle  
där ju bindas så många band om som  
antalet bindare. Detta pågick under  
sejmseligen skämtamma förhållanden  
den passan som kom att binda sista  
bandet om den var ju sämt, hans  
lott blev att sitta under bordet vid  
höstgillet medan den andra sjung  
en inte vidare vacker visa för honom.  
Visan börjades så här: En sup vi tar  
för den som avan bordet är, och den  
som under bordet sitta får njuta  
bäst han gitter o. s. v. Håltiden bestod  
i de flesta fall av lutt pick och risgöt  
med potatis kaka och sirap som efterrätt  
+ åtskilliga supar till. Efteråt blev det  
dans på logan efter musik av byns  
gladaste spelman. Gillet räckte till  
det började dages. På efternatten vid 2-3  
tiden bjöds smör och bröd med rökat lamm  
kött ~~ett~~ och ost. Till alla sitt bjöds resara  
även kallad (Loppesupen) = en mycket stor  
sup, så var den festen slut och alla tackade  
och tog farväl och under det att spelmannen  
spelade marsch tågade alla hem glada och  
belåtna

Detta är sägner av en gammal bonde.

H. Nilsson Fiedahl Skobergje.