

Belysning.

Då jag gick i skolan hade di kristallolja, men det var så eldfarligt. Somma hade bara en flaska med ett rör i. I detta satt en kork och några trådar användes till veke, men inga glas.

Så begynte de med kupiga glas och slutligen hänglampor.

Tranlampor och lyktor använde de mycket dessförinnan.

Vi köpte svavelstickor för 4 styver bunt. De hängde upp stickorna i ett hus av bleck ovanom kakelugnen. Moran svarade för stickorna. Vi drängar hade också stickor i lommorna, men då man tog på dem, blev man så "bjust" på fingrarna. Vi ströko dem i 'as----t' på böjsera, så tog de eld.

Belysning.  
Kristallolja

Svavelstickor

Skane  
Dalby Su.

3648

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

2

Höstagille.

Höstagille i Torup.

I Torup, där jag tjänade 5 år, hade vi höstagille. Det var omkring den 1 oktober, då vi hade sått ruen och sådant.

Vi arbetade till middagen, men klädde sedan om oss. Vid 2 -  $\frac{1}{2}$  tiden kommo vi och fingo då kaffe och kagor och senare vi 6 - 7 tiden lutfisk o pantoffler, gökar och toddy. Däremellan dansade vi på magasinet. Det var bara för godsets folk. Klockan 12 fick vi ett par smörmadar med ost på, och sen höll vi på till kl. 4.

Gammaldas speleman. Vals polka, kadrill och ringlän-  
dare.

Då gårdsdrängen och ladufogden kommo och bjödo på brännvin, sjöngo alla brännvinstrallen.

Ät o drick o varen karl o var ej rädd om flaskan  
ty brännvin har vi o brännvin får vi,

så länge vi går här o traskar.

Vi hade flera tranlyktor uppe på magasinet.

Majstång i Sövdeborg. Färs hd.

Vid midsommar brukade de alltid ha majstång där. Skogvaktaren och trädgårdsmästaren skulle stå för det och glyttarna fingo springa och plocka blommor till stängen, som kläddes med ekelöv och både vilda och trädgårdsblommor. Stängen restes på jordbanan och stöttades med enestakar, som också kläddes. Överst i toppen fästes en flagga, därunder spikades läkten i kors, klädda som stängen men med flera blommor och med kransar hängande längst ut. Det nedersta "korset" hade inga kransar utan i stället långa girlander med pioner och liknande blommor insjuckna litet varstans. Vid sidan av jordbanan var uppslaget en lövhydda av spjälor och läkten och klädda med ekelöv. Därinne bjöds på kaffe och smörmadar med ost på.



Spöken på Häckeberga slott

Spöken

Ja va 11 år, då de byggde slottet. Där är 364 rum. Där är långa gångar med dörrar på båda sidor, och på natten, när piorna kommo, hörde det likasom prassla som siden, men de kunde inte se något. Nu vågar heller ingen bo där, för där spögas .

I det nybyggda tvätthuset brukade de tvätta en 14 stycken fruntimmer. De började kl. 1 men gingo dit redan på kvällen. Det var som om mangeln gick det värsta den kunde, men då de tittade efter, syntes inget.

Förning.

## Förning

I Häckeberga skulle de till förning ha en stor kaga antingen risgryns- eller spett- eller sockerkaga, somna hade småkagor. Ett spann mjölk och en hög kopp smör hörde också till. Smöret färgades med saften av morot, så det blev grannt och "förpringlades" med en massa figurer. Så skulle de ha "soppesuel": ett stycke fläsk, en höna eller tocke.

Merendels gingo de dit dagen innan med förningen.

I Häckeberga brukade de inte ha gröt med sig, men det hade de alltid i Göddelöv.

Barndop : gudmor

Första barnet skulle bäras till dopet av mannens närmaste släktingar: mor eller syster e.d. ; det andra av hustruns släktingar.

För längre tid se'n fick ingen ogift bära barnet, för antingen blev hon /gudmodern/ eller barnet ej gift. Men jag vet, att det inte betyder något, för min ena tös blev gift lika väl.

Ju större peng de svepte i 'skjortegären' / nerdelen av skjortan/ ju bättre skulle de få om 'att.

Gudmoren skulle iakttaga en hel del och fick inte göra precis hur som helst. Om hon tappade något, blev barnet släpphänt, såvida hon inte själv tog upp det tappade. - I "Ringarens" stua brukade de döpa barnen. En gång tappade gudmodern dopmössan, och "Sjutta-Elsen" sprang fram och skulle hjälpa henne taga upp det, men gudmodern satte foten på mössan, och så dro' de båda tills mössan gick sönder.

Barndop.

Gudmor

Ej ogift gud-  
mor.

Peng i linda

Ej tappa ngt

3648

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

7

Barndop.

Barndop

För att barnet skulle få lätt att läsa, skulle  
gudmodern följa med riktigt och läsa efter prästen, och  
modern skulle därhemma precis vid dopet läsa

Skriv endast på denna sida!

3648

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

8

Solskott

Solskott

En ko hade blivit sjuk, och en kvinna, Elna Tinggren skulle ansa henne. Ingen fick höra på, men sönerna på stället stodo utanför och lyssnade och hörde, hur hon sade:

"In salt, malt. Ut sult skutt...."

men sen botade de själva med salt och malt och strök den sjuka kon över ryggen.

Elna botade både kräk och folk.