

3660

Offer till träd

Mors svärmor offrade gröt och fisk i en träskål till ett träd / en alm/. Mor ville inte göra det, men då blev svärmor så ond så.

De offrade för att kreaturen skulle trävas och ingen trolldom skulle ha makt med dem.

E. G.
LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

1

Offer

3660

7:e
LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

—
2.

Midsommar.

Vid midsommar satte de upp S:t Hans örten.—
en stjälk för varje person i familjen uppe i bjälken i
taket. Den stjälk, som först vissnade, den personen skul-
le först dö under året.

Ett par stycken kvistar lades i sängen och under
sängen tre buketter av pion, snöbolla och myntekvist.
Likaså 'majades' i fönstren och överallt i stuan. Min
mor gjorde det inte.

Så hade de sand på golvet. Vid högtiderna
strödde de buxbomskvistar på golvet/maja på golvet/.

S:t Hans ört

Majning.

Skärre
Wemmenhögens Ud.
S. Åby s:n 1931

3660 App. H. Richters
Rind

Ber. fru Bengta Anderson

U. b.
LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

3.

"Kagekvingor" :

Ett par gummor härintill:

Kagekvingor rullade två gånger i veckan till Trelleborg /över en mil/ och sålde sedan här. Det var bullar och skorpor. Om hösten hjälpte de dessutom till med att ta upp potatis.

Om någon skulle ut och mötte en sådan kvinga rullandes, var det tur - annars otur att möta en guma.

Kagekvingor

Möte.

3660

Sorgdräkt

På 1860-talet skulle den sörjande ha stor, vit sockerduksfyrkant över axlarna, fäst med en nål fram-till. På huvudet en likadan och ett stort vitt förkläde, lika långt som klädningen.

0: h
LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

4

3660

J. b
LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

— 3 —
5

Boningslängan: golv, väggar m.m.

Boningslängan i mitt hem byggdes 1859. I det gamla hemmet var det lergolv, men i det nya lades brädgolv överallt.

I "salen" varv det fyra par fönster. Där var oljemålning från 1860 och målade tak.

I "kammaren" / dagligstugan/ var målat med vattenfärger. Först på 1880-talet tapetserades där. / Jag tror det var Tornblad i Anderslöv och Söderberg fr. Skivarp, som målade väggarna/.

Golv.