

i 3701

I.

Själv mördare.

När en person begått självmord brukade man ej ringa själaringning över honom och han fick ej begravas såsom andra människor eller bland andra människor. Begravningen fick ej äga rum förrän sedan solen hade gått ned och den döde lades i ett hörn av kyrkogården som var särskilt avsett för själv mördare eller "sälspillinga", som man sade. Man ringde ej heller begravnings ringning över en sådan person.

Denna berätterska omtalar även att personer som gingo förbi ett ställe där liket efter en själv mördare hittats eller den en person kommit till olycka eller blivit mördad skulle man kaste en sten eller en pinne för att hindra dendöde att gå igen.

II.

Begravning av personer som dött i smittkoppor.

Om en person dog i smittkoppor eller någon annan farlig epidemisk sjukdom skulle även den begravas efter solens nedgång, ty man trodde att smittofaran skulle bli mindre, antagligen för att det var mindre trafik på de vägar man färdades fram. Vid dessa fall förekom naturligtvis såväl själaringning som begravningsringning och begravningen försiggick efter den vanliga ritualen vilket ej var fallet med själv mör-

Skriv endast på denna sida!

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Själv mördare.

1

Begravning
av personer
som dött i
smittkoppor.

2 3701

*Synda Helga Pison
Hon är i Billinge
Sigt över 70 år
Gård: Billinge*

dare.

*Skåve
Onsjö
Billinge
1932*

Berätterskan omtalar att sista smittkoppsepedemien inom Billinge

församling var 1865 och berätterskan mindes ännu att de, som föllo offer för denna sjukdom begravdes på kvällarna. De sista offren för denna sjukdom varo ett par kvinnor från Hultseröd. Epedemien härjade ganska svårt.

III.

Slagrutor.

Slagrutan var ju ett viktigt instrument då det gällde att söka upp vattenådror eller metaller i jorden, i det senare fallet använde man den om det fanns platser om vilka sägnen ville berätta att skatter blivit nedgrävda. Slagrutan tillverkades av hassel, men det var icke alla, som kunde få den att göra sina utskag.

IV.

Hur ungdomarna i Billinge roade sig.

Ungdomarna i Billinge by brukade samlas på en gård som ägdes av en person, som hette Bonde. Där dansade man på logen och musiken skötes av en person, som spelade harmonika. Logen uppläts fritt och för att spelmannen skulle få någon ersättning, tog man upp spelmanspengar

3 3701

balnd pojkarna så det blev ej så dyrt nöje.

IV.

Betydelsefulla dagar för skördevädret.

Det var mycket allmänt att man fäste mycket stor betydelse vid väderleken vissa dagar för att därav sluta sig till den kommande väderleken. Ett par av de viktigaste dagarna när det gällde att utforska hur skördevädret skulle bli voro "Sjusovaredagen" och "Petri Fång". Man hade nämligen för sig att om det regnade den förstnämnda dagen skulle det regna ~~helt och hållet~~ /i sju veckor/ och regnade det den sistnämnda dagen var det ännu värre för då blev det regn hela hösten.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

3

Betydelsefulla dagar för skördevädret. Sjusovaredagen

Petri Fång
1 Aug.