

1 3703

I.

Gunnaröds Privata Elementarskola.

Ovanstående skola grundades ~~xx~~ 1879 av dr. Lambert Lindell, vilken efter några års tjänst göring såsom lärare dels vid Hvilans folkhögskola och dels vid Kristianstads Högre Allmänna läroverk övertog fädernegården i Gunnaröd av Billinge församling. Här började han på hösten 1879 en privatskola för sex elever och sedan skolan väl börjat komma ej blott elever från orten utan även ~~från~~ vänner och bekanta till grundaren ~~xx~~ andra orter skickade sina söner dit så att 1882 räknade skolan 19 nyinskrivna elever. ~~många~~ 1887 fick skolan mottaga sin första kvinnliga elev i det dr. Lindells dotter då började åtnjuta undervisning där, men ej förrän 1890 blevo de kvinnliga eleverna flera, men efter denna tid nyinskrevs någon flicka varje år.

/vid skolans ~~xx~~ 25-årsjubileum 1904/

Av den minnesskrift, som utgavs av skolans dåvarande föreståndare fil. kand. B. A. Waldemarsson, framgår att många av de elever, som genomgått denna skola ha många blivit dugande män i samhället, såväl inom ämbetsmannakåren som på lantbrukets område. En av de mera kända personer, som varit elever i Gunnaröd är Wilhelm Ekelund. Denne hade sitt

Skriv endast på denna sida!

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

1

Gunnaröds Ele
mentarskola.

i Rönneholm, Stehags församling och hade följaktligen ej så långt till skolan. Även hans äldre broder Axel fick i Gunnaröd sina första lärospån. Skolan förestods under många år av nämnde Waldemarsson, ty en själssjukdom bröt grundarens hälsa så att han blev oförmögen att sköta den skola han grundat.

Skolan var en internatskola så att flera elever hade både mat och rum på skolan. Var där ej rum för alla hyrde man till dem i gårdarna omkring skolan och de som voro från trakten bodde i sina hem.

Då städernas skolor så småningom började mera anlitas och samfärdseln blev livligare mellan land och stad började elevantalet i Gunnaröd så småningom att minska och 1911 nedlades så den skola, som varit verksam i över fyrtio år.

Dock tyckes elevernas kärlek till sin gamla skola ej ha dött, ty ofta komma främlingar på besök där. Ett vackert bevis på minnesgodhet visades då forna elever år 1924 reste en minnesvård över ~~dr.~~ dr. Lindell på Billinge kyrkogård.

Ända till i Mars i år (1932) har den ovanligt trevliga gården innehafts av Amanda Lindell, som trots makens sjukdom upprätthöll skolan och sedan ända till sena ålderdomen (hön skall om hon lever

till den 12 instundande juli fylla åttio år) och vid mitt besök sommaren 1932 var hon ännu vid god vigör och omtalade med intresse hur livligt det varit på gården när ungdomen hade sin hemvist där.

Gården är nu såld till innehavaren av Stockamöllan löjtnant Wilh. Sonesson äldste sonen till Grosshandlare W. Sonesson, skaparen av Stockamöllans mönstersamhälle.

Om livet på skolan berättade fru Lindell att eleverna brukade till omväxling i skolarbetet företaga utfärder till vackra platser på sommaren och på vintern anordnade man slädparti eller små fester. Det levdes också ett härligt friluftsliv i den vackra natur, som omger skolan. I den förbiflytande Rönneån togos uppfriskande bad och på vintern var kälkbacksåkning från en i närheten liggande backen ett omtyckt nöje.

Då trakten erbjuder en riklig flora erbjödo de botaniska excursionerna ett rikt utbyte och ofta företogos strövtåg i skog och mark.
