

3710

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

1

Elof Mårtensson, lantbrukare, är född den 3 juni 1851.  
De sista 42 åren har han bott i Baldringe, alltså sedan  
år 1880. En vrång, och för främlingar/ misstänksam och svåråtkomlig man, varför  
en del uppgifter ej varit möjliga att kontrollera och bestämma  
till plats och tid. Sålunda påpekade sagesmannen att hans be-  
skrivning av vängapantaren och byalaget i övrigt härrörde  
sig från Baldringe, men torde snare <sup>-ra-</sup> vara från den strax söder  
därom liggande byn Borrie, då Mårtensson tillbringat sina upp-  
växtår där.

Sköne  
Hemstadslek  
Balkong Borrie för  
maj 1932

3710  
M. S. Carl Frösten  
Ber. w. Josef Martensson  
Född 1857 i Borrie

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

2

Sjunga maj.

Sjunga maj

För omkring sextio år sen var jag med och sjöng maj.  
Det var i "Bäärje" (Borrie). Vi gick valbarrattan och sjöng.  
Vi gick från ställe till ställe.

Visan började så:

God afton om ni hemma är,

Maj är välkommen

Förlåt oms om vi väcker er.

Gläd oss gud för en så ljuvlig sommar.

(De tre första verserna var Mårtensson ej alldeles säker på )

För pian sjöng de:

Nästa år vi kommer igen,

står där en vagga vid pigans säng.

Fick de inget, sjöng de:

Ligg å såu din gamle stud,  
ti krågor å råuna di asa di ud.

Skriv endast på denna sida!

3710

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

3

Byalaget.

Byalaget.

I Baldringe hade de bystämma den 1 maj och den 1 nov.  
Ola Olsson var ålderman under många år . Nu är jag ålderman.  
Något horn eller byalåda finnes inte.

Förr i världen hade de jorden "stitje om stitje", innan  
enskiftet varit.

Byalaget höll då en vångapantare, som om natten skulle gå  
och titta efter, så att inte den <sup>ene</sup> släppte sina krestur lösa och  
betade på den andres åkrar.. Man skrev opp förseelserna på en  
pinne, som man hade för vart ställe. De pinnarna hängde i en  
ståltrå. Jag kan komma ihåg att jag sett dem som påg.

Vångapantaren skulle ge opp alla förseelser för ålder-  
mannen, så skrev denne ett "hag" i pinnen.

Jag är själv ålderman nu. Åldermannen skall buda när bö-  
derna skall göra dagskörslor. Här var förr ett horn av en

3710

tjur (??), som åldermannen tutade i. När åldermannen skulle samla åborna, så gick han ut på gatan och t<sup>u</sup>tade i hornet. Då kom där en från vart ställe och "tock" emot order och fick så reda på vad det var fråga om och sen gick var och en hem till sitt.

Skulle de samlas till stämman, så var det hos åldermannen.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

4