

- / -
ACC. NR. 3876

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Landskap: Upptecknat av:

Härad: Adress:

Socken: Berättat av

Uppteckningsår: Född år i

Uppteckningen rör

Gengångare.

I Hologården, Böketofta, levde för omkring 80 år sedan en gumma som kallades Månsan. Hon gick igen efter sin död. Detta berodde enligt vad som berättas därpå att hon en gång på morgonen omedelbart före nattvardsgången stulit säd från sin egen son. Gumman satt nämligen på undantag hos sin son.

En gubbe, Johannes Svensson, berättade om hur han hade sett henne. Då han var liten pojke följde han med sin far då han skulle fodra nattfoder i Hjørnegåren. Vid dessa tillfällen kom ofta Månsan från Kågeröds kyrkogård, och då gubben brukade höja lyktan skrek spöket som en hes gås. Det tälde

-2-
3876

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

inte ljuset. I början uppenbarade sig spöket ofta på Hole-
gården, det släpade på vinden och gick bestämda vägar, från
ett litet kök utanför det stora köket och upp för uppgången
till vinden. Därför brukade man undvika att gå åt det hållet
efter mörkrets inbrott. Så smänigom hördes spöket släpa på
vinden, där säden var förvarad endast vid de större högtiderna
och till slut försvann det helt och hållet.

Gengångare.

Det fanns för länge sedan en gubbe som man kallade Love. Han spökade efter sin död. Man trodde att han spökade därför att det var känt att han hade stulit ved, och då hade han använt en vagn som knakade mycket. Därför kunde man om vinternätterna få höra Loves knakande vagn vid kl. 12.

-4 -

3876

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Orsak till gengångeri.

En gubbe som hade varit nog enfaldig att söka bota en sjuk med oblaten gick igen på grund av detta sitt obetänksamma handlingssätt enligt vad det berättas.

- 5 -
ACC. NR. 3876

LÜNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Landskap: Upptecknat av:

Härad: Adress:

Socken: Berättat av

Uppteckningsår: Född år i

Uppteckningen rör

Hur friskytt fångade vilt. Gick igen.

På Knutstorp levde vid mitten av 1800-talet en jägare vid namn Konrad som var friskytt. Det berättas att då slottet ville ha något vilt gick han ut på "havsbjered" och satte ner tre pinnar i jorden. Därefter gick han in och öppnade fönstret. Efter en stund kom det tre stycken av det önskade viltbrådet i rad. Han sköt det mellersta djuret och lät de andra gå, ty det första hade visat vägen och det bakre hade "kört på". Då han önskade fågel sköt han bara upp genom skorstenen, så fick han det han ville.

Efter skyttens död kom hans bössa till Knutstorp men

det var ingen som kunde använda den. Efter sin död visade han sig och i huset där han hade bott var det alltid oroligt, "brännet" rasade alltid i brändehuset, men det var bara hörselvillor, det är klart.

Allt detta har berättats av Konrads son, Erik Sjöberg, som var en hygglig man, men i dödsögonblicket lär han ha yttrat: "Jag tror jag död, vad fan ska ja ta mej till." Även han lär ha visat sig efter döden, efter vad det påstås till straff för detta obetänksamma yttrande.