

ACC. NR. 3878

Landskap: Skåne Upptecknat av: Olle Levander  
Härad: Frosta Adress:  
Socken: Skarhults Berättat av Nils Persson  
Uppteckningsår: 1932 Född år i

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

*Uppteckningen rör*

För omkring 50 år sen fanns i Billesholmstrakten en skräddare, som då var gammal och som brukade draga omkring i bondgårdarna och sy. Omkring sin ena handlov hade han ett fult ärr liksom efter ett hårt grepp av en hand. Hur skräddaren fått detta märke, berättade han själv följande.

I sina unga år hade skräddaren varit en levnadsglad gesäll, som bäst trivdes i kortspelares och supbröders lag. En kväll hade han kommit överens med några drängar att de som vanligt skulle samlas i en viss drängkammare för att suppa och spela kort. Då han på ditvägen endast hade hunnit till porten till den kringbyggda gård, där han för tillfället arbete-

Ärr på handlo-  
ven efter den  
ledes tag.

3878

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

2.

de, hade han fått syn på en figur, som stod där i porten. Han tog mannen för en av supbröderna och sa till honom: "Jaså, ä du här din djävul!" Främlingen frågade så skräd-daren om han vore "färdig", och sedan denne med en ed be-kräftat det, hade främlingen med ett fruktansvärt grepp tagit honom om handleden, höjt sig över marken och "flugit" bort med honom. Men gesällen hade likväl under den hemska färden nykkrat till, och då de foro något lågt över en skog hade han nämnt Jesu namn. Den lede hade då måst släppa sitt tag, och halft bedövad hade gesällen störtat ner i skogen, och där fann han sig på morgonen liggande med det hemska ärret som ett minne efter resan. Mer än en mil från byn, där han

3878

LUNDS UNIVERSITETS  
FOLKMINNESARKIV

arbetade, hade han ramlat ner. Skogen, där skräddaregesällen  
hamnade, var Videlycke birkeskog.