

Offerbort. I Eskelljunga socken i gränsen  
mellan två byar, Flincko och Ekholmen  
ligger en hög som säges uppkommit igenom  
att en brud. (Som enligt då tidens sed  
skulle brud och brudgum sitta till kyrkan)  
fallit av häften och dödt, högen skall  
hava uppkommit genom att var och en  
som färdas förbi skulle kasta en pinne  
eller ettis på det stället där hon fallit  
av och dödt, man brödde då att detta  
skulle binda den döde att den ej skulle  
gå igen. En sådan plats färdas man  
ej gärna förbi efter märkets inbrot  
man brödde att den döde uppehöll sig  
på den platsen där någon hastigt  
avlidit. Sådana högar kallade man  
våda-hög

Berättelse om Son Bengtskulle. En man som skulle ombesöka bya mätningen mellan Ringarp och Flincka kroligen i början av 1900 talet. Folk trodde att han inte hade förfarit rättvist med mätningen på så sätt att Ringarp fått mer jord än Flincka. Han skulle i gränsen mellan byarna avlägga ed på att gränsen var riktig. Han stälde sig på en plats som benämnes för hänskällen samt avlade ed på att han stod på Ringarps jord samt under Ringarps bräd. (Han stod nämligen under ett bräd) Men han hade fört tagt jord i stövlarna som han tagit inne från Ringarps by samt tagit en kvist från ett bräd som tillhörde Ringarp och satte inne i hatten. Och

på så sätt bekräftat Ringarps jord och  
under Ringarps bräd. Men när han  
dog fick han inte so i graven utan  
ute i skogarna skrek<sup>han</sup> om nästerna  
man flyttade honom dö ut i kyrko-  
muren. (gränsen av kyrkogården) Men ej  
heller detta hjälpte. Då hade man ett  
medel kvar, att begravas honom i  
gränsen där tre socknar gränsar tillsam-  
ans. En sådan plats fanns där Orkeljung.  
Oderfjunga och Tagerhult socknars gränser  
går tillsammans. Dit flyttade man honom  
nu. Denna plats digger ute i en bora-  
mosse, om någon kom i händelse  
förbi skulle man hästa en finne  
på hägen för att han skulle fö so i  
kullen. Därav namnet Son Bengtskulle

Kaste Rinne  
P. Q. W.

5  
3974LUNDS UNIVERSITET  
FOLKMINNEMUSEUM

Skypels hel.

4

Berättelse om hägar. I Håslöv ligger en ättehöj  
en bit därifrån ligger en gård denna gårds  
ägare hade för en längre tid tillbaka  
troligen någon gång av 1800 talets början,  
på något sätt ofredat högen. Som ströff  
för ofoghet började en bygd att gå från  
högen mot gården den går inte fort  
endast tre steg om året. När den  
kommer fram till gården skall gårdens  
falko eld genom att byggen sprutar  
eld på den. På högen har man sett  
en gammal kvinna med vitt kläde  
på huvudet och en schal över axlarna.  
Där spökades via högen, kom man där  
förbi när det var mörkt kunde man  
få se ett frumbarn som sprang  
före på vägen så man knappt kom fram

Käme  
Norr Åsbo Engelstad Hemstad  
Mållingå St. Pöppinge 3974  
Bytt. as Pålsson matluc  
Ber. as Lud. Pålsson  
född 1856 i Pöppinge

Människans vörd och själ. Man sade  
om vissa personer att den hade  
vörd. Med vörd menade man att  
den hade föredend d. v. s. När personen  
var borta och kom hem en fem eller  
tio minuter innan färde de som  
voro hemma om han var hörande!  
att han börde in på gården men  
när man kom ut fanns ingen där-  
ute. Om han var gäende kunde  
man höra att han kom och öppna  
dörren gick in i förstugan men  
sen var allt bytt men om en  
liten stund kom personen hem.  
Man trodde att själen kom med  
förebud till de hem-varande för att  
medela sin ankomst

Ljåbuvördare som skulle begravas fick  
man inte ringa för i kyrkan. Och man  
höll begravningen vanligen i mörkningen  
man måste bära den över kyrkornuren  
man fick inte bära in den genom  
grinderna. På så sätt trodde man att  
den döde ej skulle gå igen

Om någon dött en hastig död, skulle  
man när man kom förbi där skulle  
man kasta något föremål på en sten  
eller en finne. Man trodde att platsen där  
någon dött hastigt, fanns den dödes ande  
kvar vid platsen, och man ville på så  
sätt förhindra den döde att gå igen

Personer som dött en hastig död  
trodde man att de gick igen och visade  
sig till någon frågade den vad den ville.

Personer som under livstiden gjort något brott som inte blivit uppdragat brodde man att de fick en mycket svår dödsstraff. Det berättas om en person som man bradde hade mördat denne fick en lång svår dödsstraff. Man trodde att själen inte ville lämna kroppen, för att avhjälpa detta lade man under den döendes huvud en kudd som innehöll gäsfjäder. Vid långvarig dödsstraff lade man glöder under sängen detta skulle hjälpa själen ur kroppen. Man trodde även att personer som haft en en lång svår dödsstraff skulle gå igen.

Man trodde att själen efter döden kunde  
visa sig i mänsklig gestalt samt att  
de döda höll julotta juldagsmorgon  
mellan tolv och ett det berättas om  
en man som skulle gå till julotta  
hans klocko hade stannat på steghan  
och gick till kyrkan samt kom  
dit strax innan klockan ett om  
morgonen han såg mycket folk  
där församlade men inga som  
han kände utan sin mor och far  
som vare döda för många år sen.  
Man trodde att själen under sömnen  
kunde lämna kroppen i form av en svart  
hund detta var varulven o maran  
maran flätade manen på hästar  
detta trodde man att det var människors ande



Söndagsbarn. Personer som vara födda  
en Söndag dessa fick se spöke  
och andar. Vito frun visade sig för  
dessa när någon anhörig till  
den skulle dö, De kunde även  
se in i framtiden olycker som  
skulle hända kunde de förut säga.  
Det berättas om en kvinna som var  
född en söndag, hon kunde alltid se om  
något skulle inträffa, hon satt i kyrkan  
en söndag men när hennes predikan  
skyndade hon sig hem, hon kom just  
lagom hem för att rädda sina båda  
barn för att bli innebrända.

Skördare. En kvinna som mördade sitt  
 eget barn var i besittning av en särskild  
makt att bota engeliska sjukar

Drangelsho sjukhus bebode en sådan kvinna  
på följande sätt En söndag eller torsdag  
skulle hon mäta barnets armar ben  
med en ullgarnstråd den skulle lindas  
om midjan på barnet som den skulle  
ha på sig dygnet om i nio dygn  
en bit nagel av varje finger och här  
skulle klippas av, den skulle hon lägga  
i ett ägg, ägget skulle hon lägga på en  
gran på kyrkogården och barnet blev  
strax friskt. Denna metod användes  
i Sjöbo Häringe socken.

Djus användas för vilt ändanät  
Till att bevaka skatter när man grävde  
mer penningar använde man en höna  
som man grävde ner ovan på skatten  
samt uttalade någon besvärjelseform

Det berättas om en torpare som  
hört när en sövare hade grävt ner  
sitt byte han drade då utalat en  
besvärjelseform att ingen kunde laga  
skatten fören fyra brödes fjutit döden  
över skatten. Torparen gick hem  
och hemta fyra stycken grisar samt  
slaktade dem över skatten sedan  
kunde han laga hela skatten med  
sig hem

Det berättas även att man påtröf-  
fat grytor fyllda med penningar men  
när man skulle ta locket av  
var där en svart häna som låg  
över skatten och den fick man  
inte runda förens man uppfyllt  
den besvärjelseform man uttalat

Ljunbros klopp ed:

Berättelsen om Ertselyngs kyrkklocka som ligger i prästsjön är säkert på en berättelse hur det går att ta upp den. En bonde från Ringar hade på något sätt erhållit kännedom om hur man kunde ta upp kyrkklockan. Den skulle dragas upp av ett par tvillingar. Man skaffade då ett par tvillingor och med dessa skulle man dra upp klockan en torsdag morgon. Stilla tiganade de fick inte lov att yttra ett ord förän man fått upp kyrkklockan. Man lyckades få tag i den med en hjäring, så spände man otarna för och man fick klockan upp till vattenytan då sade bonden att nu är klockan min, med ett bråk försvarade klockan i sjön.