

4016

Östra Sönerslövs kyrka skulle ursprungligen  
byggts på Berrestads ving. Men när de  
vände dit sten, så vändes den under natten  
till sin nuvarande plats av pysslingarna,  
som bodde i Maglehögen.

1  
LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Om sin farmors berättade Anders Andersson,  
 när hon var en "liten tös" och tjänade i  
 Slagbygd (i detta fallet Albo härad). Bond-  
 julket märkte, hur kraften förtogs ur  
 bygden: volymen minskade ej men kraften  
 gick ur. Husbonden tog då en vagnsaxel och  
 satte den i selen, och så vekade han och flickan  
 Rätt vad det var, säga de pysslingarnas komma  
 (en liten gö låg emellan gården och en kulle).  
 de var en stor och flera små. <sup>hade brände skenar vid kullen.</sup> Du sade den  
 store: "Ja Nej!" Men de små ville, att den store skulle  
 förs. Du sade denne: "nej, inte ska ja ja, ja som  
en sa liden". Du sade bonden: "ja, en du liden,  
se vita fan, him som en stor", och så gick  
 han efter pysslingarna med den rödglödade vagnsaxeln.  
 Då fingor ge sig iväg och lämna sina östlar kvar  
 Sedan dess förtogs ej kraften ur briddat.

4016

Överallt sig sägesmannen bloss; när enast  
maderna (när dyngbyghälet - östret) sig hen t.e.  
Det blossade väldigt. En gång var hen ute  
och gick: då blossade det två gånger. "Jag  
fick ta foten tillbaka, ty där blossen skulle  
fram, där skulle de fram". En kväll hade  
hen med sin far (död 1927, nära 103 år gammal)  
spelat kort till kl. 10 på kvällen på Skultorp  
och skulle gå upp mot Tulosid. Då sig hen  
5 stycken sidorna "tän". Det spelas vid en sten  
vid vägen: om där legat ett aldrig o' litet  
föremål vid vägen, o' hade hen sett det.  
Men det flyttade sig hastigt långt ästad  
och spelas än här och än där.

3

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

4016

Pysstingarna (pyslig, en, a, ana) var "efter  
säggen" ett slags underjordiskt folk. Där Anders  
Anderssons far bodde (öster om kyrka, när man kom  
till Borrestads gård), var en höjd eller backe som  
kallades "Pans Jons höjd". Där togo pysstingarna  
sin gång en kvinna, som var ägantsöster (hon  
hade fått ett barn, men hade ej gått i kyrkan).  
Hon fick ju ej gå ut, och vi togo pysstingarna  
in henne i höjden: "folk hörde, hör hon mol  
a poj". Så gifte hennes man och sig. Bröllops-  
dagen kom då den berömda och led att få  
stanna, men hennes man ville inte frida  
honne (han skulle binda ett högre strumpband  
om henne). Sedan den dagen sågs icke henne inte  
mera. Mannen hette Jon Nilsson (Jon Nilsson)  
och hustrun hette Anna (därav namnet).

4

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

4016

Om backhästen berättade Anders Andersson,  
att han visade sig vid en gård, där en  
bäck rann igenom - bonden hette Lasse Andersson.  
En gång stod där en vit häst. Pojkarna  
klav de upp på hästen, och ju längre blev  
hästen. De sade Lasse: "Kos i jiss namn; de  
va den längsta has (=häst), ja sit". De  
slog honom en dem och sprang i bäcken.

5

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV