

I Rengs socken brukade man skicka en fågel till grannen, det gick till på följande sätt man fångade en sparr, sen gick man till grannen med sparr, man smög sig lytt in samt öppnade försiktigt dörren till stugan samt släppte in fågeln, vilken flög fram och tillbaka i rummet. Man blev grundligt förskräckt vid fågelns fladdrande innan man hunnit fatta vad det var, under tiden passerade den på att försvinna som släppt i fågeln, att skicka fåglar till varandra har nu upphört för blott några är tillbaka. Däremot julspöken som vandrar omkring på julafton ännu. Julspöken gick omkring på julafton men på juldagen, Men sen kunde man få besök av dem vilken dag som helst till Knut

Utklädnung och kringvandrande julspöken
Man brukade i Preng kläda ut sig och
vandra omkring till grannarna, Man
klädde ut sig på följande sätt pojkar
klädde ut sig till flickor, och flickor
klädde ut sig till pojkar. Man hade
många olika ärenden att uträtta om
det fanns en giftsorrens flicka på ett
ställe så kom det vanligen några flickor
utklädda till pojkar för att frö till
henne och då bjöd man friaren på
brännvin vilket denne avböjde. Var där
en gammal munkal då fick han besök
av ett par som voro utklädda till flickas
för att frö till honom och alltid fick
man ja när man kom i sådana
ärenden. När man frågade efter deras hemort

De ungdomar de att vara långt borta ifrån
så ville de låna hus över natten vilket
bevilljades. Sen man samtalat en stund
såde man, att man hade ett annat ärende
att uträtta hos närmaste granne och att man
som tillbaka om en stund, vilket man
naturligtvis inte gjorde. Utan gick till en
annan granne i ungefär samma ärende
Man brukade ibland gå hela sällskap
de utklädde man sig till en hel familj
far och mor samt en hel massa
barn. De kvackade man på samt
började beklaga sig över att man var
fattig samt hade många barn samt
var långt borta ifrån samt att man
gick så långt och var brött om man
kunde få låna hus för natten vilket

4032

man gärna fick. man blev anvisad att
uta på logar vilket man var mycket
lockrad för. Men upbrädde så skämtsamt
som möjligt man ville gärna bjuda
något de bringvandrande för att få veta
vem det var man hade mask för
ansiktet så kunde man få den att
ta masken av så att man kunde
känna igen dem då tyckte man att
det var frevligt. Man brukade även
sjunga för dem man besökte, man sjöng
bland annat en visa som lydde följande.
Och de bena löse sprang. Och de finger-
lösa spela gitarr så då klarg. O.S.V.
När man sjungit och varit frevliga blev man
bjuden på äpplen och nötter vilket man
tog emot samt lockade, samt gick till nästa granna

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV