

4147

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

1

Var påskdag för hävarna till kyrktornet för att få klockbeck. En påskdag höjde farmin två ringningar från tornet. Prästen Arvedson kom ut för att höra vad det var. Farmin gick upp i tornet o mötte en karing i trappan. Han fråga 'vem det var som ringde. Karing en svava; att det var ett par pojkar. eller det fanns inga. Karingen var sen försvunnen.

4147

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

2

Skärtorsdagsnatten skulle en  
na sjället skjutet men var ändå så  
rädd att en inte våga lägga sej. Men  
mer givde grisslen under sängen.

Östergötland  
Finspång län  
Risinge o:m  
1927

Myrt. Rep. Andersson  
Sovstorp  
4147 Br Gust. Bostin

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

3

I Brudberget (strac vid Risinge kyrka) har ett brudpar blivit intagna, så de kom från kyrkan och vigts.

Ög.  
Kringö  
Kap. Anderson  
1927  
4147

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

4

Förr fick alla yrkesmän sina  
verktyg med sig i graven. Skräddare fick  
prässjärn, nål o sax, skornakare ham-  
mare o. s. v. Dessutom fick de plogar, mest  
3- o. 6-skellingar, samt brännvin. Farmär,  
som också var dödgrävare, har druckit  
brännvin, som han hittat i gravarna.

4147

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

5

Man sköt efter liken o pasta.  
eldbränder efter dem.

4147

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

6

På ett berg vid Lundsby Tomte-  
backe såg man för nattetid två eldar  
brinna o man trodde, att skatter  
var gömda där.

4147

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

7

Kyrkoherde Cassel begrav  
sin hustru på Kolstadsplatsen. Men under  
en hel månads tid fick han ingen ro  
varken natt eller dag utan sig ofta den  
söta. Sen di grävt upp henne o lagt  
henne i en annan grav, blev det tyst.

4147

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

8

Då fru Granholm från Länne-  
torps dag o skulle begravas, bad "läm-  
tarna" mig gräva igen väl, för det  
var "e le karing." Pöndan efter kom di  
o sa: "Du gjorde inte som vi bad dej."  
"Det har jag väl gjort," svara' jag följtes.  
"Anej, hon var hemma, innan vi kom  
från kyrkan, för då hålls hon ögge på  
reim o le levde i kistorna."



4147

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

9

Efter ett bykåke vid Risinge  
pistgård såg alla, då de kom ut vid  
3-tiden på natten, prosten Arwedsson, som  
var död för länge sedan, stå uppe på en  
jordhöj. Alla blev rädda och många  
därifrån utom jag själv, som många  
kall över jordhögen.

4147

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

10

Det var en stutare vid Vi bergu  
som hette Otto East. När han dog och  
skulle begravas, stanna hästerna vid  
Ölstad Gångärd. Di kunde inte komma ut  
gläcken, förän di gick efter andra häster.  
Di fick tag i ett par svarta och di drog där  
likt men di blev vita av lödder.