

ACC. N.R. 4176 /  
Landskap: Småland. Upptecknat av: Eva Danielsson  
Härad: Albo. Adress: Kristianstad.  
Socken: Virestad. Berättat av: Kristina Bergkvist  
Uppteckningsår: 1934. Född år 1854 i Virestad.

Uppteckningen rör Frimurare.

Den som blivit frimurare hade  
förskrivit sig åt djävulen och kunde  
ej komma ut ur föreningen, han  
gärna han än ville värfi en sådan  
gick till helvetet vid sin död.

Man sade att konung Salomo  
hade stiftat frimurareorden och att  
denna aldrig kunde upphöra att  
finnas till.

Man sade att när frimurarna  
kommo hem från sina sammantredan,

Skriv endast på denna sida!

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

3 sid.

varo de blodiga och nedfläckade  
över hela skjortärmarna. De hade  
då dödat något barn eller slaktat  
något annat levande väsen. I  
mötesrummet fanns en lucka i  
golvet och härigenom släppte  
de ned sina offer.

De offer släcks ihjäl med en  
knappnål.

Folk var alldeles vettstörvda,  
när frimurarna kom hem. Man var  
ju aldrig säker på vad en sådan  
gärning kunde taga sig till. Men  
trodde man att de slaktade någon  
av ordensmedlemmarna vid sina  
möten. Det lottades ut vem som  
skulle bli offer.

3. 4176

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

I en familj i Karlshamn, där herrn var frimurare, kom en bondgumma in i köket för att lämna smör. På golvet var en lucka men denna skyddes av en matta. Gumman föll ner igenom luckan och kom aldrig tillbaka. Eftersom någon blaus frimurarna skulle försvinna varje år, trodde man att gumman skulle ersätta något offer.

Det var bara de styrande som visste vem som skulle offras. Dessa möttes i korridorerna och stödde om att de fingo "offret" emellan sig när de gick in. Så var där en "dimpelåmpe" (= lucka) på golvet mitt. "Offret" ramlade ner och kom aldrig upp igen.

En person skulle offras varje år till de  
därc hundturkarna.