

4210
I

I.

Reslövs By.

¹
LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV
Reslövs By.

Reslövs by har förut legat vid kyrkan på vägen mot Virke. Ingen bro fanns över Saxån på denna tid utan man körde över ån där denna var grundast och sedan körde man rakt mot Håstenslövs by och kom sedan ut till vägen mot Lund och Landskrona.

I Marieholms tätbebyggda samhälle fanns förr ej ett enda hus. Samhället har fått sitt namn efter den ovanför liggande Marieholmsgården. Där// Gästgivaregården såväl, som tingsstället är beläget, heter Åkarp fast man nu säger Marieholms gästgivaregård.

Gästgivaregårdens skjutshåll då denna ännu fanns, var till Röstänga norrut och till Lund söderut. Då gästgivaregårdens ~~skjutshåll~~ behövde ~~skjutshåll~~ skjutshåll ^{ar} fingo bönderna hålla hästar och köra efter hemmanstalet. På gästgivaregården fanns en ~~klags~~ springpojke, som fick springa till bönderna och buda, när skjuts behövdes. Gästgivaregården hade inga egna hästar och därför fingo bönderna köra. Om de än hade aldrig så brått med egna körslor måste de iväg när budet kom, att de skulle iväg.

4210

II.

Bålet i Norrviddinge.

En smålänning, som varit ute i affärer, blev på väg från Lund, vid Norrviddinge överfallen och ihjälslagen. För att utmärka hans dödsplats restes ett kors och några stenar uppkastades.

III.

Högen i Stora Harrie.

I Stora Harrie finnes en gravhög, som är utmärkt genom fyra stora bautastenar. ^{Vid} ~~I~~ denna hög vill sägnen berätta, att en konung har stupat under ett krig för mycket länge sedan. Antagligen var det en småkonung från Skåne eller Danmark.

Sagesmannen, som innehafte den gård, på vars ägor högen är belägen, fick vid tillträdet av gården, då han frågade vad dessa stenar voro minnesmärke över, den upplysningen, att han fick ej lov att flytta eller undanförsla stenarna, ty då kom olyck^a eller otur att drabba honom.

IV.

True Trallare.

Den på Landskronaslätten bekante True Trallare var ett origi-

Skriv endast på denna sida!

2

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Bålet i Norr-
viddinge.

Högen i Stora
Harrie.

True Trallare

nal, om vilket man ännu berättar historier. Denne person, vilken särskilt var bekant för sina rimmerier, hade varit gift och haft en gård i Norra Skrävlinge. Han hade tre eller fyra barn. En av sönerna hade sagesmannen känt. Denne var en lätting och en dotter till honom bodde i Reslövs by. Denna, som dog 1932 var enligt sagesmannens uppgift lite barnslig.

En gång kom Trued till en person vid namn Sven Svensson i Reslöv, som var gift med hans systerdotter. För denna släktskaps skull tyckte Trued, att han kunde få ha ett får på foder hos honom, men detta ville denne ej gå med på. Trued tog emellertid fåret och ledde ^{det} dit en natt, utan att Sven Svensson visste det. Under vintern fick fåret två lamm, och när han på våren skulle räkna sina får fick han se att Trued hade likväl satt sitt får dit

Trued gick omkring och sålde brännvin, vilket han förvarade i ett ankare, som han bar i en rem på ryggen, och när han så träffade någon frågade han dem om de ville köpa "blau trau"; han kallade brännvinet så. Han brukade även gå omkring och sälja kakor.

Den ene sonen var en slagskämpe ^{som} ~~och~~ brukade slåss på danser och tillställningar.