

4211

I.

V.Ströö by.

V.Ströö by i Onsjö härad låg förr samlad i en klunga nere vid kyrkan. Enligt sagesmannens nämndemannen Nils Svenssons utsago, som är gammal sockenbo, ägde enskiftet rum 1821 och då utflyttades en del av gårdarn^a. Alla ägorna inom denna socken tillhör med undantag av präst- och klockareannexboställen Trolleån fiedikomiss. På senare åren har dock en del tomter i byn fått friköpas.

Baron Trolle lät 1877 uppföra den nya kyrkan. På den plats i närheten av där den gamla legat, där den nya kyrkan byggdes låg^o/förr största delen av gårdarna sammangyttrade. Sagesmannen omtalar såsom en ganska egendomlig händelse, att den förste, som begravdes på den nya kyrkogården, var en lantbrukare vid namn Jöns Nilsson. Hans hem skulle innan enskiftet ha legat just på den plats där hans grav blev redd och de, som kände till saken, förklarade att ~~just~~ på den plats där han fick sin grav hade hans hem en gång haft sin stuga, så han kom bokstavligen att begravas på den plats där en gång hans vagga hade stått, vilket väl är en sak som tillhör sällsyntheterna.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

V.Ströö by.

Innan ~~här~~ enskiftet hade gårdarna legat så tätt att gubbarna kunde stå i dörrarnas till sina gårdar och snusa med varandra.

Uppåt gränsen till Ö.Karaby fanns förr en del gemensamma fälader. På sagesmannens egendom finnes ett kärr, som kallas Nunnekärr, vilket förr var gemensamt för hela byn. På östra sidan om byn fanns en del gemensamma åkrar, som kallades Havrekyckorna, därför att bönderna där brukade sm så havre.

På ägor, som nu tillhör V.Ströö n:o 11 fanns förr en gemensam fäladsmark för bönderna i Trollenäs, dock ägde Ströobönderna rätt att släppa några av sina kreatur dit.

Stora delar av åkrarna västerut ha varit fälader, som på de senaste femtio åren blivit odlade och givit riklig lön för mödan, för inom V.Ströö socken är det huvudsakligen bra jord.

Å Farstorps ägor fanns förr mycket skog och nästan ingen odlad mark. Gården byggdes för omkring 60 å 70 år sedan och har allt sedan dess varit bortarrenderad, med undantag av några år då den innehades av baron Ulf Trolle innan denne övertog huvudgården efter sin fader 1930. der överhovjägästare Nils Trolle, som avled i början av juli ~~1929~~ ~~1919~~

Förr brukade arrendet till största delen betalas i natura, och genom dagsverke till herrgården och då skulle arrendatorerna hjälpa till med allt arbete vid denna såväl harvning och trumling på våren, som huggning och inkörning av hö och säd. Även bindningen och uppsättningen av säden skulle verkställas genom arrendatorernas dagsverksarbete. Man skulle även hjälpa till vid gödselkörning samt att köra i äckor till staden och skogen då detta behövdes. Vid inbärgning av skörden skulle en köra, en stå i lasset och en hjälpa till på logan.

Då fårklippningen skulle verkställas fingo arrendatorernas jungfrur eller döttrar dit och hjälpa till med både tvätthngen och klippningen av fåren, ty man hade så många får på Trollenäs att man hade en särskild s.k. fårchef! Fären brukade först gå på bete på den del av trädan, som var oplöjd, och ~~sedan~~ sedan på andra årets klövervall.

Dessa dagsverken började kl. 5 på morgonen och höll på så länge man kunde se.

Då man skulle köra i äckor till skogsbygden för att hämta byggnadstimmer körde man kl. 1 på natten. En sådan "äcka" tog i allmänhet tre dagar, ty det var vanligen så dåliga vägar så man kunde endast

Spåne avjöt till V. Ströö
1733

4211 *Maria Helena Persson*
4 *Berättelse från Fru Persson*
avtjänad i V. Ströö

4
LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

såsom man sade "köra fod för fod!"

II.

Den gamla kyrkan i V.Ströö.

Den gamla kyrkan i V.Ströö

Vid den gamla kyrkan i V.Ströö fanns klockstapel eller s.k. "klockenahus". Den klocka, som hängde i denna, hängdes in i den nya kyrkan, men då det nya templet skulle ha två klockor fick man en, som förut hängde i Trollenäs gamla kyrka.

I den gamla kyrkan fanns ett ~~mycket~~ vackert skulpteralt altare med bilder över apostlarna. I denna kyrka, som var mycket gammal fanns ingen läktare och det fanns endast ingång genom vapenhuset.

III.

Lekar och dans.

Lekar och dans

Ungdomarna i V.Ströö brukade ha sin samlingsplats i byn, där nu Herman Erikssons affär ligger. Sedan man samlats där brukade man följas åt till Trollenäs ~~där man hade en dansbana~~ där man roade sig.