

Här i Bjättersjö liden i andra delen av den  
har man inte följt reglerna. När man  
fiskade så var vändningen en särskild slags  
garn kallat "gär". Detta består av ett nät (nätstäl) som  
är ca 2 meter långt som sätts på  
ett par stakar. Det ser ut ungefär så här



Den var vänd i botten.

Man sätts på botten. Sedan gick en man  
på ena sidan och en på den andra för att  
söka fram in fisken i nätet. Förhoppningsvis genom att  
man sakta för gäsen utmed botten och den fastnar  
då lätt i nätet, man vidare på var sida på en stak.  
Det måste vara en sorts garn som sätts att fisken  
ej går igenom.

Han brukade även fästa ut boken, dången att  
 men han en "svara" mickstaud, som man teiden vid  
 öfver på boken och på denna användes man också  
 som ägn. Men måste trä på hela masken på boken.  
 När man åter slukas boken, bli han hängande.  
 Men han här färgat både åt, gårdar och en sorts  
 fjärr, som hallo för bren och som går baklänges, men  
 även abonan och skall han man taget.

Men måste använde ett mycket starkt snöre, för  
 denna går det lätt av.

På grund af att den blir rensad för några årtionden  
 sedan, har det blivit för till ratten i ord och detta  
 har gjort, att det i flera nästan fullt dag.  
 För flera delar man, som litta Petter  
 Jönass, som brukade borra dit och fiska. Var  
 han hade hemma eller bodde, och jag q, men  
 han brukade stå här om molnarna. Han

hade en lång stak, som var värd sin modiga  
som meta. På denna fanns en lång res ut  
lina, och på det som men den mest var till-  
räckligt stark. På denna satt en kusk av  
gän, vanligen använde han gäddkuskar. Dessa  
är större än de vanliga. Som även använde  
man en "pigg" eller en padda. Han kunde  
få ett så mycket fisk på sina kuskar, ex.  
gäddor, som röjde till full fyra kop. eller  
nägot sådant-kusande på mestadels-tiderna.

När man är en "gustas" gäddor, så är det som  
en stak. På denna sitta tre, fyra, fem eller  
sex piggur. Med dessa stakar man efter  
fisker, då den slår i ytan. Detta skedde  
på dagen. Något ljuv hade man ej.  
På 1880-talet var jag öfver med dem.