

Landskap: Blekinge. Upptecknat av: Eliu Jansson.
 Härad: Bräkne Lfd. Adress: Jernavik, Bullåkra.
 Socken: Bräkne-Höly. Berättat av: Jöns Jansson.
 Uppteckningsår: 1934. Född år 1851? i Bräkne-Höly.

Uppteckningen rör Skogsområden ----- sid. 1-2.
 Gårdar ----- " 3.
 En stor kugga ----- " 4.
 Spåkeri ----- " 5.

5 sidor.

Skogsmanan.

Jag har blivit förvillad av skosmanan
krumma i mina vänds marker, och jag vände Lönjan,
men det hjälper inte.

2

4498

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

2

Det var du som läste mig Lilla skosmannan,
men han blev riktigt förudd på mig.

Skriv endast på denna sida!

Gästas.

Om lästarna samnade, så skulle man
gå fram till huvuddäcket och spotta genom det då
fått de se en stor gäst, som stod på lästarna. Sen
gå till lästarna igen.

Hon stor sugga.

Jag hade varit i Ronneby med min fru, och när vi kom till Stora Silpinge, så låg där en stor sugga med grisar, och hon följde med oss, och hon blev allstörre och större. Till slut blev hon så stor som vapnen. Hon följde med till en gård i samma by, och där försvann hon. Och hästen flög som en tornig.

Spöckeri.

Det var en begraving hos min bror i
Tubbaryn. På kvällen märkte vi ingenting, men vid 11-12-
tiden på natten så stöcktes alla ljusen. Och där var en
som skulle se till ljusen, och han låg i sängen och kunde
inte säga någonting. Det var hennes bror. Hon var
älska, och så lade hon två kor i undantag, och de dog
samma natt. Och så lade hon en hund, som var bruden,
och pigan kunde inte ge honom mat utan måtte föra
till honom maten med en stake. Samma natt försvann
han, och de fick inte se ett hår av honom. Vagnar och
domingar som var på gårdens bestades om varandra om
nätterna. På begravingen gick alla ljusen i hela lu-
set opp, så att kokorban märkte släcker av i spisen. —
Det är ingen delat detta.