

Landskap: *Skåne* Upptecknat av: *N. Aron*
Härad: *Herrstad* Adress: *Lund*
Socken: *St. Köpinge* Berättat av: *Nor Henrich Anders, Ja-*
kobben nr. 1. (72 år gammal)
Uppteckningsår: *1935* Född år *61*

Uppteckningen rör *Lägen om ättelög.* sid.
1-2

På Anders Larssons ägor, Jakobsberg
N: 1 för Köpingslän ligger 3 st. ättbögar.
Den ena går det i orten en sägen:
Någon gång på 1870 talet satt en vakte-
pojke på den ena "kullen" en vaktpojke
för att ha bättre utsikt över sin hjord
av får, svin och gäss. En dag, det var på
vårsidan, tog han upp sin fällkniv och
började gräva eller skära ut grästorvar för
att lägga som tak över sin lilla stuga, han
hadde byggt. Rätt som han pitte där och
skär på kom där opp en liten kjälling,
som han tyckte var på grann, så han ville
taga den och klappa den, Men då han
sträckte ut handen försvann kjällingen,
och pojken blev så rädd så han blev rent
lam och kunde inte gå från stället.
När då fåren och det andra "fylde gick
po ska", utan uppsikt som de vore,

lam och kunde inte gå från stället.
När då fären och det andra "fylde gick
po ska", utan uppsikt som de voro,
och pojkenes husbonda fick se detta,
undrade han om pojken hade somnat,
varför han gick bort till kullen för att
se hur det stod till. Där fann han pojken
vaken, men fullständigt lam. De togo
honem honom och togo honom med sig till
en klok gammal som gjorde sina ordi-
nationer med rörelse och andra konstigheter.
Vaktpojken blev efter en månad till frisk
och fortsatte med vaktandet. Då han e-
meccertid gick bort till högen och det
ställe där han grävt, blev han lam för
andra gången, sökte den kloka, blev bra,
men vågade sig aldrig bort till den olycks-
bringande platsen. Några år efter

Denne hændelse planteredes grav for denne
ættelighed. Mannen, som havde fået dette
opdrag på; ja, nu ska vi gå ud og grava
opp Kjällinga, få se hur de går.
Men de finns ej se någon källing.

(Berättat av mor Henrik Anders, Jakob-
berg N: 1, nyårsdagen 1935, upptecknat
av N. Arton Lund). ^{72 år gammal}