

ACC. N:R M. 8563 :1-3.

Landskap: Skåne
Härad: V. Sjöinge
Socken: Sjöby.
Uppteckningsår: 1942

Upptecknat av: J. Hobrook
Adress: Härslebohus
Berättat av: Karl Nilsson
Född år: i Dallingstöv.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Sågen om "belycke-kärningen" sid. 1-3.

Skriv endast på denna sida!

Oreljchehärningen.

En i vida kretsar i Stoby och N. Sandby
socknar känd mer eller mindre väl ihåg-
kommen sägen är den om "Oreljchehärning-
en".

Oreljchehärningen misstänktes att vara
en trollpacha. När hon döt skulle hon
forslas till kyrkogården, men innan man
hann dit misstänktes av någon anled-
ning att alla i hela var röt stört, varför
man öppnade kistan och fann den tom.
Man hade då g. a. man råd än bära
den tomma kistan tillbaka till sovelu-
set. Där fann man hennes skepnad på
logen, man tog då på nytt och lade hen-
ne i kistan och lade på locket och efter
det man nu förstod man hade att göra med en

häsa, bar man inte henne till vigd jord, utan
ned till en närbeläget kärr där fyra ägo-
gränser stöta samman, och hävde ner
kistan där. Men hägnaden blev stor, när
man vid hemkomsten fann gumman sit-
tande över den murade grisen inne i stu-
gan och hänskrattade åt de församlade.
Då för tredje gången fick man henne i
kistan och bar ner henne i kärret som
föret, men slog då för säkerhets skull en
grov ekpål genom kistan, så att kisten
fick stanna kvar, även i senare tid.

Pojkar gick på isarna om vintern
/en. en version av en person i Kristian-
stad härstammade från Stoby, gick poj-
karna på sommaren och valdade krea-
tyn ute i marken, och det var to och
lite öppet vatten ikring så pålen var

löser. Dom tryckte i pålen, och då hörde
dom en röst nerifrån som sa: "Rucka,
rucka bra, så kommer du ner och jag
opp". De lär emellertid g. ha gjort så.

(jfr. versionen av sägen tryckt i Norra
Skåne - tidningen. 26.10.1940.)

"Orulykan" är en gård belägen något från landsvägen
nära Halbro klä. i Sandby socken.