

ACC. N.R. M.8886:1-8.

Landskap: Skåne

Upptecknat av: Inga Osterman-Tillström

Härad: Skytts

Adress: Ängagården, Tutaryd

Socken: Skanörs stad

Berättat av: Fröken Blenda Örnberg

Uppteckningsår: 1942

Född år 1880 i Skanör

Den stora floden.

s. 1.

Sjöfart.

s. 2.

Sällskapsliv.

s. 3-8.

Skriv endast på denna sida!

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

ACC. N.R M. 8886:/

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Den stora floden:

Min mormor, kapten Fredrik Olssons fru, och deras dräng Anders Jönsson skulle år 1872 köra till Lund med proviant till kapten Olssons tre söner, som låg och studerade idär. Men de kom aldrig längre än mitt ut på fjäljen, ty då kom vattnet brusande från två håll, både från öster från Häll och från söder från Östersjön. De måste vända hästarna och körde hem, vattnet försade i Breväg och vångarna och innan de nådde hemmet gick vattnet upp till hästens buk.

ACC. NR 1 M. 8886:2.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Sjöfart:

Min far sjökapten Olef Örnberg , O. A. Örnberg som han alltid skrev sig, förde som kapten barkskeppet "Gustava" från Sundsvall och gick med det jorden runt men oftast på Ostindien. Med barkskeppet "Medelpad" från Sundsvall gick han dels på England dels på värmen . Med barkskeppet " Festerlandet " från Luleå, redare Asplund, gick han slutligen mest på England. Som kapten kom han också en gång till Santes medan gula febern härjade där , men det gick lyckligt till stor del tack vare att han förbjöd besättningen att dricka annat än kokt vatten och te medan fartyget låg i hamn där. Det enda olyckstillbud han under sin kaptenstid var ute för inträffade under bröllopsresan till Sydafrika under vilken han en gång då han låg för ankar höll på att driva mot land. Själv var jag en gång ute med far på en jorden-runt-tripp ett helt år men var helt liten då.

Borgmästaren brukade alltid säj: - Det finns bara tre riktiga sjökaptnar i Skanör - Magnus Jeppsson, Severin Persson och Olef Örnberg.

Sällskapsliv:

Före 1885 hade ungdomen sitt tillhåll hos Truls Mårtens, vars hus låg vid Västergatan hörn i hörn med nuvarande Studentgården. Det var färna tider danslokal, där det alltid dansades så fort sjöfölket kom hem. Egentligen var det mest enklare folk som där hade sitt näje, matreser och med dem likställda och deras flickor, men där var så trivsamt att det ofta hände att även medlemmar av de s. k. bättre klasserna kom dit. Till trevnaden i storstugan, där gässen höll till i ett avgrensat hörn, bidrog framförallt Truls Mårtens dotter Beata, som hoppade omkring i sina Göingeträskor, sver som en karl, spelade dragspel och var allas roligetsminister.

I min ungdom var den största tilldragelsen den årliga balen på rådhuset annandag jul. Vi flickor erörade då med trakteringen, som bestod av smörgåsar och öl och hela stan var där och dansade. Bergmästare v. Mühlenfels hade gett sin tillståelse till dessa baler och de upphörde efter hans död. På rådhuset hade vi också en gång en stor basar till förmån för nøddlidande i Norge - jag vill minnas det var

1902- tablån "Spinn, Spinn , spinn dottern min " uppfördes , det var deklamation etc. Vi flickor var klädda i nationaldräkter och efter basaren gick vi och dansade på Petter Rosénströms lege. Ett annat ställe , där vi också dansade var snickare Landgrens stora sal som han emellanåt använde till båtbyggeri.

Vintertiden var skridskeåkning det käraste näjet när isen låg. Tidigare hade det inte ansetts passande för flickor att åka skridskor. Helena Jacobbi och sömmerskan Anna Persson var de första damer i stan som åkte skridskor och de ansågs för detta komplett galna. I vår ungdom gick det emellertid an. Vi gick skridskor från kleckan 4 på eftermiddagen tills det blev mörkt. Ibland gick vi på Spelarbäcken, ibland på Jenases vanning mellan smedjan och Mön men iöland kunde vi gå runt hela halvön. Vi skanörsflickor blev riktigt styva på skridskor, och kände vår överlägsenhet gentemot flickorna från Falsterbo, som däremot inte gick på skridske.

Var isen fin gick aldrig en vinter utan åtminstone en skridskefest. En särskilt storslagen fest hade vi en gång nere kring hamnbryggan, där alla ungdomar från Skanör och Falsterbo samlades. Ånnu

Upptecknare:  
Sista berättelse  
av Signe Götberg,  
Blede Götbergs yngre  
systrar. Ur rystrum  
m det endast Signe  
som åkte skridskor.

bättre minns jag emellertid de skridskofester vi hade vid Spelarbäcken, när jag var en 18 å 19 år. Vi flickor samlade in pångar att köpa kaffe och kakor för, kokade det i horehuset och dukade långord ute på isen. Pojkarna sopade skridskobanan ren och hängde upp kulörta lykter. Skridskorna satte vi på oss på Karl Svärtes trappa. En gång var vi en 50 å 60 ungdomar där och dagen efter blev det förstas annandagskalas föregånget av ett slädparti med skjutsar både från Skanör och Falsterbo.

I gett minne har jag också ett slädparti som var särskilt lyckat. Vi körde då till Falsterbo och på vägen hem inträffade ett intygemezzé - Gustav Söderling, stadens sprätt, körde för Johanna Mattsson och Clara Nordin, vilken han då smått uppvaktade. Gustav körde fart och i en sväng bar det sig inte bättre än att hela sätet med Clara och Johanna på flög av och de satt där vackert mitt på vägen till ster munterhet för alla utem körsvennen. Kalaset efteråt hade vi hos Clara Nordin vars far, som färut varit fyrbiträde vid Sandhammaren, sedan han välsignats med en del av det Rosénströmska arvet köpt

en gård på Mœn av Lars Persson gemenligen Rie Lars kallad. Emry Åberg, en av handlandens döttrar, hade av våra hepsamlade tjugo ägg bakat fyrtio pannkaker så vi hade ett helt pannkaksberg med mycket sylt och vispgrädde på, att äta oss igenom. Så vitt jag minns var vi inte många - Gustav Söderling, Helmer och Johan Lundberg, Hugo Lindman, August Olssen, Clara Nordin, Jeanna Ström, Jeanette Lindman, Jenny Pfaff, Johanna Mattsson, Emry Åberg - men vi hade färfärligt roligt lekte karaktärsspel, frågor och svar, packa kappsäck, resa till Stockholm och andra pantlekar.

Stadens skridskokung var Olef Andersson, Olef-Möllare kallad, han var nästan lik prins Carl, tyckte vi flickor, och var otroligt skicklig, där han klädd i sina vita möllarekläder gjorde alla möjliga piruetter på isen.

En ända gång fick en glad fest vi haft ett tråkigt efterspel, det var en gång vi flickor bjudit pojkarna i vårt umgänge på en danskväll med kaffebjudning i kanter Friis hus. Borgmästare v.

Mühlenfels låg sjuk då men vi tänkte inte vidare på detta, Tyvärr hände det sig inte bättre än att borgmästaren just denna kväll

dog - vilket vi inte fick reda på - och pastor Svärd som en tid där  
efter talade på blåbandsföreningens lokal förebrådde oss denna  
hjärtlöshet, som han saade.

Var skridskofesterna vinterns stora nöje så var skegsutflykten som  
marens. Det var alltid kapten Janne Vesterberg som härvidlag var  
arrangören. Han hade tidigt slutat på sjön och hade gott om tid att  
gå omkring till familjerna i umgänget och båda upp dem till utflyk-  
ten. Vi barn var saliga och våra mödrar satte i gång med väldiga  
tillrustningar för att den materiella välfägnanden skulle bli så  
bra som möjligt. Det var kapten Anders Ols, <sup>kapten Edvard Ruusus,</sup> gästgivarens, kapten  
Vesterbergs, kapten Axelssons, kapten Magnus Jeppssons, handlande  
Åbergs och vi som den avtalade dagen åkte i väg med barn och blom-  
ma till Ljunghusen i Skanörs skeg. Vi kunde emellertid bara åka en  
bit på de usla tervavägarna, då gick sanden till navarna på hjulen  
och kuskarna fick köra själva med trossen, medan vi andra gick. Hos  
skegvaktaren Karl Ols koktes kaffe, matsäckarna packades upp i gräset  
och det blev ett gemensamt bord och gemensam sång kring snapsen.

ACC. N:o M. 8886:8.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

En gång var kyrkoherde Pfaffs också med, det var strax han kommit till stan, men gubbarna ville inte ha honom med fler gånger därför att han såg så sur ut när de tog snapsen. Sedan lekte vi änkeleken och banka hudar, banka läder, och en gång hade vi till och med en råddjursunge att leka med, det var gästgivarens Clara som hittat den. Handlande Åberg spelade flöjt eller ocarina, Elida Kjellberg, skollärarens dotter, som ibland var med, sjöng med sin ljusa röst och Magnus Jeppsson höll ett långt tal. När vi körde hem var vagnarna alldeles gröna av aspegrenar och vi körde långsamt genom Falsterbo och alla gator i Skanör, där barn och gamla stod ute för att se på hemkomsten.