

ACC. N:R. M. 8893 :1-3.

Landskap: Skåne ..... Upptecknat av: Inga Osterman-Tillström  
Härad: Skytts ..... Adress: Ängagården, Tutaryd  
Socken: Skanörs stad ..... Berättat av: Fru Ida Karlberg f. Rosenström  
Uppteckningsår: 1942 ..... Född år 1876; Skånör

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Gåsaseder. s. 1.  
Gamla märken. s. 3.

Skriv endast på denna sida!

ACC. NR M. 8893:1.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Gåsaseder:

När det började bli tid för gässen att läggas på ägg fick de inte för mycket havre för att de inte skulle värpa för många ägg- lo å 12 ägg var nämligen det högsta antal de fick ligga på. Sedan gässen lagt 6-8 ägg på äggen "kluds" de mycket tillfick vi: Man stod och höll dörren på glänt och kikade i dörrspringan på det ena gåsågget efter det andra. Var ägget mörkt fanns det en unge i och ägget kunde användas. De flesta gässen gav sig av långt bort i markerna, men andra hade inte smak för längre strövtåg utan hölls sig hemomkring. De senare de s. k. gatgässen blev inte så feta och fina som de andra och för dem fick vi i min barndom inte mer än 2 kr. styck, medan utegässen betalades med 3:50. Dessa årsgäss köptes av bönderna, som kom körande för att göra gåsköp så snart de fått inhöstat, alltså i slutet av augusti eller början av september.

Gässen, som gav sig av uppåt Falsterbo till, voro ofta utsatta för räven. En gång, jag var nog en 14 år då, gick alla skanörsfamiljer man ur huse genom vångarna på klappjakt efter räv. Särskilt

ACC. N:R M. 8893: 2.LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

minns jag Nicklas Jönsson , som var fin på jakt, och ledde det hela . Någon räv fick vi i alla fall inte den gången.

Gässlingastycken kallades jorden, där gässen gick närmast husen på utmarkerna. Det var ofta ett gässlingastycke som hörde till husen som nummerjord.

ACC. NR M. 8893:3.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Gamla märken:

Den 25 februari -"Mattias med gåsögat" skulle hönsen börja värpa.