

ACC. NR M. 8956: 1-6.

Landskap: Skåne

Upptecknat av: Albin Hamberg

Härad: Luggude

Adress: Högarnäs

Socken: Högarnäs

Berättat av:

Uppteckningsår: 1943

Född år 1875 i Högarnäs

Postförhållandena i Högarnäs på 1880-
talet. s. 1-5.

Den första cykeln i Högarnäs. s. 6.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

ACC. N.R. M. 8956: /.

Landskap: Skåne Upptecknat av: Albin Hamberg/
Härad: Norra Luggude Adress: Höganäs
Socken: Höganäs Berättat av:
Uppteckningsår: 1943 Född år 1875 i Höganäs.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Bert:
nr 25/1 1943

Postförhållandena i Höganäs voro på 1880 talet allt annat än idealiska. Postkontoret var inrymt i en liten flygelbyggnad till disponenthuset liggande bakom dess köksdepartement i en återvändsgränd, dit endast väl lokaliserade personer kunde finna vägen. Främlingar, som besökte Höganäs, stod däremot spörjande och sökande efter inrättningen, och råka ofta efter en beständ anvisning in i disponentens kök. På motsatta sidan av gränden låg ett gammalt trähus, vari Höganäsbolaget förvarade en del mureriateraljer av skilda slag och såg anskränligt ut. Numera ligger Höganäs apotek å samma plats

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. M. 8956: 2.LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Postkontorets förstuga var s. k. väntsal
ung. 4 meter i längd och 3 meter i bredd, med
väggfasta bänkar runt ikring väggarna, i
ena hörnet försedd med en s. k. skrivpult,
utan skrivmateriel, som måste rekvireras vid
luckan i dörren.

Vid tiderna för postens utlämnande stod
man som packade sillar och trängdes med
varandra, om vintern smälte snön under
skorna så golvet var vått och ofta halt som
en is.

Postmästaren hette Hammarqvist, en sträng
och bister herre. Jag brukade varje dag hämta
tidningen "Öresunds^{stafte}posten", (4 sidig) vilken
tidning huvudsakligen lästes på den tiden,
(någon Höganäs tidning var då ännu inte påtänkt)
då jag var en liten pys på 5-6 år så ville jag
jag inte ryva till luckan utan tidningen

ACC. N.R. M. 8956:3.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

hamnade merändels i vattnet på golvet.

Vi voro 4 familjer om en tidning, men dessa bodde i samma hus vid Brorsbacke, så när den ena familjen hade läst vad den ville fick den cirkulera vidare till nästa o.s.v. den sista erhöi densamma sällan för än dagen därpå.

För att jag hämta^{de} tidningen varje dag, många gånger i ur och skur och gylliga vägar erhöi jag vid året 1 kr. av varje familj eller 4 kr. pr år.

Ett oavlönat postbud fanns visserligen för utdelning av breven och honom måste man betala med 3 öre för varje brev, vilket oftast avrundades till en femöring.

Postbudet hade emellertid inga bestämda turer och gick aldrig längre än till Brorsbacke.

Höganäs nedreborna fingo hämta sin post på Tillmans kontor å nedre, som själv hade

ACC. N.R. M. 8956: 4.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

postbärare och hämtade sin post i last väska.
Bykkel var på den tiden ett okänt föremål.

I Österwändsgränden framför postkontoret
samlades en mängfald av hästfordon, som
skulle vidare befordra posten till kringliggande
orter.

Stågon järnväg fanns då icke till Höganäs
utan posten hämtades pr postdilligen från
Hölsingborg av en postiljon vid namn
Ola Jönsson "Ola Post", han ombesörjde även
persontrafiken till och från Hölsingborg och
höll ett flertal hästar och fordon, samt
hämtade hem varor från grosshandlarna i
staden till handlandena i Höganäs.

Då han körde över "Ryds torg" brukade han
alltid tuta i posthornet, vilket vi pojkar
voro synnerligen intresserade av, han tutade
även vid varje ställe under färden till och

ACC. NR. M. 8956: 5.LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

från Helsingborg då han ville göra sig
uppmärksammad och skulle avlämna eller
hämta någon post från mindre byar han
passerade.

Sedermere flyttades postkontoret till
brömfästigheten å torget n. v. Ohnells blomster-
handel, men även denna lokal blev snart för
liten och flyttades då den nya järnvägs-
stationen var färdig till denna byggnads
östra del, men även här är den numera för
trång och behöfde åter förflyttas eller göras
rymligare.

ACC. N:R. M. 8956:6.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Den första cykeln i Höganäs.

Den första cykeln som sågs i Höganäs var i medio av 1880 talet och kördes av postmästarens son Hilding Hammarqvist.

Det var en hög cykel med mycket stort framhjul och ett litet bakhjul.

Cykeln väckte mycket uppmärksamhet och betraktades av befolkningen som ett litet underverk och folk gick "in ur huse" för att få skåda undret när han for fram på landsvägarna.