

Landskap: *Småland* Upptecknat av: *Gunnar Holm*
Härad: *Summerbo härad* Adress: *Ståstrolen*
Socken: *Sidhults socken* Berättat av: *Jenny Holm*
Uppteckningsår: *1935* Född år *1870* i *Mellby, Halland.*

Uppteckningen rör *Limberedning*

Linberedning.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

1

Lören ruskades sen den avblommat, då fröet blev
brunt. Sen sattes den upp i melker, tre sådana
i hop i bunkar, som fick stå en tid. Man trös-
kade därefter med plejrar. Sen var det till
att ut på en åker med havrastubb, stubben för
att det inte precis skulle komma på bara marken.
Där breddes det ut i ungefär en 14 dar, då
var den torr och togs in. Sen togs den till
bastan. Här hade man eldat under "gatten",
man eldade så eldstaden (gatten) blev rödgrodn-
gad. Linet lades på stänger ovanpå denna.

Sedan bröts linet i ställningar av trä där det
bjöts en väst bräda som var fäst med en
pinne genom en ändan på ställningen.
Här satt karlar och bröt och högg linet, man

bräta!

bröt så att det gäre spåret på linet ramlade
av.

Sen skötta framtiurena det, då gick där veck
det som Karlarna inte kunde få av. Sen

Kunde det spinnas, det var om vintern man spann.

Man hade två sorters lin: en såure, som man
fick efter spättingen, som då föll till marken,

den användes till handdukar, grova laggar m.m.

När den skulle spinnas på rocken virades den

på en "blynga" (som var en grevbit) på rocken.

Den finare sorten sattes på ett skuret trä,

"lertträ" på rocken.

Sen kunde garnet, som man spinnat, läggas

i "byga", där den låg ett par dar. Byknigen

bestod i att man slog på lut av aska, soda

el. dyl. som blekte garnet så det blev vitt.

Sen trädde garnet på stänger, som sattes

4651

i solev så det blektes. Stängerna var så placerade
att de kunde vändas, så att allt garnet kunde
komma i solev.

Sen vändes garnet.

Arbetet ledt till försiggick mest om kvällarna
och höll på till 1-2 om nätterna.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

3