

Landskap: *Skåne* Upptecknat av: *N. Andersson,*  
Härad: *V. Göringe* Adress: *Stattwäd*  
Socken: *Stattwäd* Berättat av: *Densamme*  
Uppteckningsår: *1936* Född år ..... i .....

Uppteckningen rör	sid.
<i>Jättesägner.</i>	<i>1.</i>
<i>"Stekskavvar."</i>	<i>2.</i>
<i>Skvallervarvar.</i>	<i>3.</i>

## Historia och sägen från Mattaröds rocken.

Säggen om den de Järens uppkomst: Vid grännen intill West Tomps rocken ligger Gersjön, sägen berättar att Jätten Tomas grävt den upp och så med sin bröda vandrat rökert på <sup>de</sup> Myrars mossen, gick hit på rökken Jättes berättar vandringen mot Stenestad (i malinökas län Nova Rörums rocken) der lagas han hälet, och går sedan till Hagstad, (samma rocken) der går rökken otjänligt rinder, då blir han led på alltrammen rätter sina trädor svan på högen, (Hagstads berg) där de finnas än i dag i form av 2 stora stenar kallade Fornas trädor. En yngre sägen berättar att i nämnda berg bodde ett Jättespar, när Mattaröds kyrka byggdes, kastade jättekvinnan i sitt "homband" en väldig sten att förstöra templet, den hann ej längre än till Myrarp, där den annan ligger mitt i byn på en åker.

Skåne  
2 V. Gänge  
Hattaröd  
1778-1796

4689

Bytt N. Andreassen  
Per Sussanna

Historia om Trollkänningar och melkakaror

För ett trehundra år sedan var det ej så ovanligt  
att när något inträffade med barna in till mjölken  
minskade man satte skulden på Trollkänningar  
En man berättade följande: På en torsdag  
in till var torsdagsnatt gick kärnan hela natten  
andringen de hade själva något att mjölka eller  
inte. Jag kom liksom dit en fredamoren  
då kom kärnan in från köket där hon  
stod och kärna när hon fick se mig  
dog hon tillbaka med händerna och sade  
"ichas, ichas, wahi". På den torsdagsnatten melkakar-  
orna kom försökta mot tillbaka när hon  
fick syn på mig. På min fråga om hon  
egentligen trodde på sådant svarades: Ja  
när "skägget" då är liksom en "därra"  
"kona", de ska de liksom vared alla da.

2.  
LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

3

(Matteröds m.)

I Tjertaröds by rinner upp ett vattendrag  
 som kallas Brantbäckens. I forna tider har det  
 varit en mängd de skvattkvarnar, där  
 bönderna själva malde sin rådg, det berättas  
 att man gick dit om kvällen men en rådg,  
 så gick det mesta av vatten innan den blev  
 färdigmalad. Från Tjertaröd och till Matteröds  
 by var det ca 7 st rådgana, vid det bästa  
 fallet finns nu en kvarn byggd, den enda i  
 socknen, den rista av de gamla skvatt-  
 kvarnarna förföll för ca 40 år sedan.  
 Det är ett beklagligt att kunskap om värd  
 i forntida minnen ej kommit för än de  
 senaste åren. I annat fall hade socknen  
 haft åtskilligt mera att visa av forntida-  
 minnen än den nu har.

(Skut på anteckningsbladet) Skriv endast på denna sida!

(anteckningarna om de skvattkvarnarna)