

Landskap: Småland ..... Upptecknat av: A.Holmström

Härad: S.Möre ..... Adress:

Socken: Vissefjärda ..... Berättat av Karlsson  
omkr.

Uppteckningsår: 1933 ..... Född år 1880 i Vissefjärda

Uppteckningen rör

Karlen i Ernäsenha

Beskrivning av Anterör jämte sagesmannaprisifter sid. 1.

Hur Anterör fritt sitt namn " 3.

Hur Anterör uppkommit " 4.

Frönnen i Anterör " 6.

Anterör under krigstid " 8.

Sia sid. 8.

Skriv endast på denna sida!

8 sid.

4703

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

I

Beskrivning av Anterör jämte sagesmannasuppgifter.

De följande sägnerna om Anterör är mycket vanliga i den närmaste trakten, varför vi gjorde ett besök vid röret därvid träffade vi herr Karlsson - den lantbrukare på vars mark röret ligger - och vad han berättade är ungefär en sammanställning av vad man för övrigt får höra om röret. Detta är en ändmorän av jättelika dimensioner /se fotografier och beskrivning i bildarkivet/, varför det inte är underligt, att det sysselsätter folkets fantasi. Sagesmannen ställer sig tänligen skeptisk till sägnerna om röret eller vill i varje fall inte öppet erkänna, att han tror på dem. Av allt att döma har detta sin grund här, att han allt som oftast får besök av turister och

4703

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

—\*—  
2

för övrigt av främlingar på genomresa, vilka ha hört talas om röret, men inte förstå att bedöma den muntliga traditionen på rätt sätt utan förlöjliga den. Hans hustru var dock mindre skygg för att säga ifrån, att hon höll på vad de gamla hade berättat. Sävill sagesmannen som hans hustru äro i medelåldern. Sagesmannen är för övrigt ganska stolt över att han så ofta blir utfrågad om röret och står gärna till tjänst med de upplysningar, som han kan ge.

4703

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

3

Hur Anterör fått sitt namn.

Anterör har fått sitt namn av att de första som bodde gården, som det ligger på, var två bröder. Den ene av dem hette Anton, och han gav sitt namn åt röret. Den andre hette Eremit eller nå't sänt, och han gav namn åt gården. Man kallar gården för Antamåla; men i skrift heter det alltid Eremitemåla.

Hur Ånterör uppkommit.

Om Ånterör säger somliga, att det är en kåring, som har burit ihop stenarna i ett förkläde. Men när hon kom här nere vid sjön, så gick bandet sönder, och en del stenar föll ner i sjön, och därfor är där ett rör på en ö. Hon hade burit stenarna ända från Öland, sa de. Gamla sa ju, att det var jättar, som hade byggt röret, och de var starka de.

Men jag kan inte tro på sådant gammalt prat. Något folk, som var så stort, att de kunde bärta upp så stora stenar, kan jag aldrig tro, att det har funnits. Och så ligger ju de allra största stenarna ända uppe på toppen, och hur skulle de kunna få dem ända där upp. Nu för tiden vill de förklara det så, att det har uppkommit under

4703

istiden och att isen har tagit stenarna med sig, men det kan en ju nog förstå, att det är fel det också, för inte kan det komma så stora stenar med isen. Min tro är den, att röret har liggit där ända sedan världens begynnelse.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

—\*—  
5

H Småland  
J Åker  
Vissefjärda  
Maj 1932

4703

J. G. Ekblad  
J. G. Ekblad  
K. G. Ekblad  
född 1859 i Vissefjärda

Trollen i Anterör.

Så saade de, att det bodde troll i Anterör. Och det va  
de, som hade varit där. En här, som hette Jonasson, var  
nere i röret. Han band ett långt rep om livet och kröp  
ner i en gång i röret, och han kom så förskräckligt långt  
in i röret. Där nere var det ett rum, och där var så  
sandat och fint. De saade också, att det gick underjordiska  
gångar, som trollen brukade gå i.

Folket här i gården brukade förr gå dit och låna  
vad de behövde av trollen. Var det så, att de skulle  
slakta, kunde de gå dit och be att få låna en kittel.  
Då gick de dit på kvällen och bad att få låna, sedan  
stog det där på morgonen, när de kom. Och när de hade

LUNDS UNIV  
FOLKMINNES  
ARKIV

6

4703

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

7

använt den; var det att gå och ställa den utanför röret  
och tacka för lånet.

Men så var det en gång en bonde, som sade till sin  
dräng att han skulle gå och lämna tillbaka kittelen. Och  
då skulle det alltid ligga en korv och ett fläskastycke i  
kittelen till trollen. Men drängen tog och åt upp korven  
och slängde bort fläskastycket, och sen satte han sig och  
gjorde sina behov i kittelen. Men sen var det täfft för  
någon att få låna kittelen mer.

Och de sa, att om nä tten hade trollen gått och  
arbetat åt bonden på gården, när han skulle slå eller så.  
Men åt osa har de då aldrig arbetat, det har en nog fätt  
känna på.

4703

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

8

Anterör under krigstid.

De säger, att under sjuårskriget mellan Sverige och Danmark använde de Anterör till fästning, för det ligger ju precis vid gränsen. Och de säger också, att de då hade gjort en hop med pengar där, men ingen har då hittat några.