

Landskap: Småland Upptecknat av: M.P. Ohlsson,
Härad: Allbo Adress: Öveshult, Lönashult.
Socken: V.Torsås Berättat av: angivet inne i samlingen.
Uppteckningsår: 1932. Född år i

Uppteckningen rör

sid.

Stark karl - "Stålbergs Jon."	1-2.
Glosor och Kyrkogrimlen.	2-3.
Ordstäv och ordspråk.	4.

4 sid.

4731

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

/

Enligt er begäran i Smålands Posten af den 24. December der ni anhåler om at få uppgift om gamalt om personer som har varit starka karlar så får jag här omnemna en stark karl som hade större styrka en andra Han lefde på femtitalet. Han hetad Johan Stålberg eler vanligen af folket kalades (Stålbergs Jon). Han bode i Skulatorp Vestra Thorsås. Han höll vad en gång det var vist på sextotalet en kana brevin att han skule taga en sågstock som var så tung att två man knapt kunde lyfta den och bär den enncirka 400 meter från brogård till nedregord vilket han gorde likales en annan hol han vad om en kana brevin att han skule bära en så kalad drenga tött från brogården till Nedregården vilket han even gorde enligt hans utsago så hade han 2 närver mera en någon vanlig menisja. Han hade låtit undersöka sig af Docktor. Han påstod sig var Sverges andre man i styrka han var grov och stor karl han var också Djorlaker. Han kunde också stema blod, och bota verk tannaverk också vilket tilgick på följande vis att den som had tanvärk fick seta sig på en jordfast sten sedan gorde han narugra

4731

tecken med handen på keften och munlade några ord som inte den han botade viste vad han sade. Eder (ord, omöjligt läsa) om folktron om Kyrko Grimlen och Glosen är stor sjelnad efter var jag hört af gamla. Glosen trodes vara hin sjelf som hade makt att visa sig i en sos sjepnad Julafton och var farlig för den som gick årsgång för om han gick på venster kant på vegen och möte hene så försökte hon koma mellan bennen på honom och då uflektes han och blef sjuk och aldrig bra. Kyrkogrimlen är den som vattar Kurkogården inom ringmuren och farlig för dem som natetid vilja störa de afsomnade utan anlidning. Han är tilkommen på följande vis enligt jag hört mig gamla beretas. Nar en kyrka i fonjiden var upbyggd och kyrkogården var färdig sa begrov de en levande Tup eller et lam som skule vakta kurgogården för onödiga besök enligt gamla berelser skule det vara farligt att besöka kyrkogården sedan solen gått ner enligt vad gamla berättade mig så skule en tup vara levande begravd i Gamla Vestra Torsås kurkogård, för det var de som hade sett honom trodes det. Jag sjelf nor jag bode i Vestra Thorsåsby var ute for något underlikt en gvell. Jag hade varit på besök ovanför

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

2.

4731

kyrkogården det några andra som hade också varit der på besök nu går väg Öster om ringmuren ned mot gamla sockenstugan men det var genare att gå över kyrkogården för andra brukade gå över ringmuren med till portarne och som jag var efter dem så tog jag genvägen över kyrkogården men det hade jag ej bott göra för när jag komen in ett litet stycke så var det som en stor fågel hade komet efter mig jag sprang och när jag var utom ringmuren och såg tilbak så tyckte jag såg en stor fågel med utbreda vingar på ringmuren. Från den dagen gick jag aldrig över Kyrkogården

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

—
3

4731

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

4.

Ordstäv.

Nu kommer di sa Pehr Ohlsson om vargarne. Ordstävvet upkom på en vargskall der Pehr Ohlsson sjöt en varg. Det sjede i Skatlov socken så der omkring 1840 talet. Sedan sjöt han 1 varg på Grimslöfs myrar, en i Löfhult utan skall. Hans ordspråk var: "Den gud vill hjälpa han är Hjolpen." " Ingen man längre än Gud vill", sa och deta ordstevet. Blandar du dig med Pärlor så blir du lagder i skrin. Blandar du dig angnar så blir du hefven for svin. Ett anat ostef. Det var nummer ett sa hin(fan) när han kastade lensmannen över gärdesgården. De ordsteven var i bruk i fars ungdom. Far var född 1809, dog 1887. Jag sjef är 68 år.

M.P. Ohlsson.

Vestra Thorsås Öveshult

Lönashult.