

Landskap: Småland ..... Upptecknat av: Anna Jönsson  
 Härad: Konga ..... Adress: Solhäll, Kvarnamåla.  
 Socken: Väckelsång ..... Berättat av: Änken Karlsson,  
 Uppteckningsår: 1932 ..... Född år i Kvarnamåla.

*Uppteckningen rör*

sid.

Hur ett ställe, Kristinelund, fått sitt namn  
 efter drottning Kristina..... 1.  
 Folkskollärare som kunde se "i syne"..... 1-2.

4758

Solhäll Kvarnamåla den 12 mars 1932.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

7.

Kronobergs läns Hembygdsförbund.

Kamrer Karlssons efterlämnade maka bosatt här i Kvarnamåla, har en gång berättat följande för mig:

En släkting till henne som var riksdagsman skall ha bott på ett ställe här i samhället som heter Kristinelund. Stället skall ha fått sitt namn efter drottning Kristina. En gång då drottningen var ute och reste hade hon haft sitt nattqvarter der medan hennes svit var på Kvarnamåla gästgifvaregård i närheten af Kristinelund.

Gästgifvaregården ser gammal ut och kanske är där något att forska vidare i, på "Lund" är gamla rara träd väl bevarade, stället är nybyggt men har ändå något gammalt rart över sig och borde fotograferas för minnets skull. Det berättas vidare att en dräng i Wäckelsång prästgård skulle ha fått en gård till skänks för han lagat drottningens vagn som gått sönder.

Gården är belägen i Östad och heter Hans Olssons gård.

Af fru Karlsson berättas också om en folkskollärare

4758

här som kunde se "I syne" och sade att ommeniskan visste vad som vore i luften skulle hon ej våga lefva.

Denne folkskollärare hetade Ringius var mycke bra och omtyckt.

Per Nyman, kyrkoherde i Urshult, skulle också hafva varit "siare" Han hade talat om hästar utan lif som skulle gå förbi Urshult betecknade järnvägen, som skulle blifva. Det är en sak som inte hör till de gamla men som jag ändå inte kan låta bli att nämna.

Borde inte Wäckelsångs kyrka uppmärksammas mera än den gör i hembygdsbeskrivningen, det är ju en vacker kyrka till att vara på landet, är inte alltartavlan ett mästerverk?.

Så är det den härliga Luft kurorten i Tingsryd och öarna i Urshult. Särskilt Cirkön, dess härliga frukt och fisk, kunde det inte manne vara förbindelse på somarn med dessa öar och Luft kuorten

Anna Jönsson

Sollhäll, Kvarnamåla.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

2,