

Landskap: Skåne Upptecknat av: Nils Bengtsson
Härad: Luggude Adress: Hunneberga
Socken: Norra Vram Berättat av: Jöns Andersson
Uppteckningsår: 1936 Född år 1865 i Norra Vram

Uppteckningen rör

Bille och flickan.sid.1
Öegaur.sid.2
Fägudan i Norra Vram.sid.3
Kloge Lars i Åsum.sid.4
Fyttaren och elden.sid.5
Tutebacken i Norra Vram.sid.6
Åvarpe killa.sid.7 .

4837

Bille och flickan.

Bille mötte en flicka julafton. Hon var ute och gick och det var rätt sent. Så mötte hon en man med fyra hästar och hon fick åka. Men sen sa han till henne, att hon inte skulle vara ute och gå julafton.

1
LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

4837

Öegaur / mångård/.

Där blir öegaur kring månen, när den blir stor, blir det litet
oväder, och när den blir liten, blir det stort oväder.

2

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

4887

Fägudan i Norra Vram.

Fägudan gick från Fällebergavägen upp till Tunby, och så var å *å*
gården på bägge sidor. Så slapp man korna, och så gick di själv
uppåt skogen.

3

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

4837

Kloge Lars i Åsum.

Jag~~n~~ hade värk i hela kroppen. Det var för en fyrtio år sedan i framtids. Och så tog min bror Per dit ner till Kløge Lars. Jag tog ett bändelband runt bröstet och sen mätte Kløge Lars ut hela sjukdomen. Och så skrev han recepten. Han sa, att det skulle köpas på Ångelholms apotek. Där var tre dygn för varje sort. Min bror var där två gånger åtta dagar mellan varje gång. Han bestämde på dagen, när jag skulle gå upp, och jag blev bra på dagen.

I Kvidinge var där en flicka, som blinkade för mycket. Och di tog ~~ki~~ till Kløge Lars. Och han ^{sade} att hennes mor skulle gapa fyrtio mornar över tösens ögon, så skulle hon bli bra.

4
LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

4837

Ryttaren och elden.

Di gamle berättar, att det var en gång förr i tiden för många år sen,
det blev eldsvåda i Norra Vrams by. Det var en rätt stor eldsvåda.
Men så rätt vad det ^{är} kom där en ryttare, och ~~elden~~ han red
runt elden och lågorna följde honom. Och så släcktes elden.
Vem ryttaren var vet jag inte.

5

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

4837

Tutebacken i Norra Vram.

På Tutebacken /belägen 200-300 m. sydöst om Norra Vrams kyrka/
var en stor stenhög. Jag minns en del av stenarna, där låg.

Åldermannen satt på den översta, och di andre satt runt i kring.

Jag menar byagubbarna. Det var granna, flata stenar di satt på.

Nu äro de borttagna.

Hertin hade byahornet till sist, jag gick och blåste i det, när här
kom sillahandlare till byen. Det var ett oxahorn. Men sen hängde
Hertin sig, och sen blev där auktion efter honom, och nu vet ingen
var hornet är.

6

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

4837

Åvarpe killa.

Nere på Åvarpe gäda/det är en fäladsmark söder om Åvarps by/
finns en källa, som kallas Åvarpe killa. Den är i regel uttorkad,
och man tror, att när den rinner skall det bli krig.
Den har bara runnit en gång i min tid.

7

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

ACC. N:R. **4837**

Landskap: Skåne Upptecknat av: Nils Bengtsson
Härad: Luggude Adress: Hunneberga
Socken: Norra Vram Berättat av: Johannes Jönsson
Uppteckningsår: 1936 Född år 1849 i Norra Vram.

Uppteckningen rör
Mannvörped .sid. 8
Mannvörped i Kärreberga.sid. 9
Skanne killa.sid. 10

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Skriv endast på denna sida!

4837

Mannvorped.

Di sa, att det var ett mannvorp. Där fanns ett sådant i Maglare-
vången. Det är en skog på Vrams-gunnarsforps ägor. Det var över
en gammal gumma, hon gick därupp och skar enris och så gick
hon vilse. Di hitte henne vid en gärdesgård och då var hon
död. För en tjugo år sen stod där ett kors och så var där kas-
tat några stenar. Och di brugte kasta sten där.

8

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

4837

Mannvorped i Kärreberga.

Där var ett mannvorp i Kärreberga i Kvidinge socken.
Det var utmed vägen, som går till Maglaby. Det var två pojkar,
som hade slagit ihjäl en tös. Det var, när jag var barn. Somliga
kastade stenar, andra kastade en kvist, ~~men det~~. Där stod ett li-
tet träkors, men det är nog borta nu, för det är så längesen.

9

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Skane

4837

Cyrt N. Pongtens
Bar J. Andersson
Godt 1865

Skanne killa.

10
LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

I Björnekulla socken i Kristianstads län ungefär 200 m. öster om kyrkan ligger en källa, som kallas Skanne killa.

När jag var liten så brukade folk gå dit ,di drack av vattnet och så kastade di pengar i den.Di trodde att di skulle bli fria från sjukdomar.När jag blev lite större,så slutade di upp med att gå dit. Det var bara på midsommarafton,som man brukade gå dit. Källan finns till än.Man har gjutit cement kring den,och så tvättar man i den.

ACC. N.R. 4837

Landskap: Skåne Upptecknat av: Nils Bengtsson
Härad: Luggude Adress: Hunneberga
Socken: Norra Vram Berättat av: Kyrkoherde Caroli
Uppteckningsår: 1936 Född år i

Uppteckningen rör
Blyklumpen. sid. 1
De båda ingångarna till kyrkan. sid. 2

Skriv endast på denna sida!

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

—*—

4837

Blyklumpen.

Det var 1919-1920, när di lade in värmeledning i kyrkan här i Norra Vram. Då fann man några gravar under kyrkans golv. Det var tegelmurade fyrkantiga gravar. Där var mest liksom sågspån i dem och så en del ben. Man kunde se, att där låg mer än en generation. Så i en grav fann man en blyklump, som vägde en 7-8kg. Den såg ut som om den hade suttit inne i huvudet på en människa. Den var formad liksom en hjärna. Så fick journalisterna nys om det, och så skrev di i tidningarna, och så kom där representanter för Nordiska Museet och ville ha blyklumpen. Di frågade ~~min~~ min fader prosten Caroli, vad han ansåg det vara. Han trodde det kunde vara förknippat med någon slags vidskepelse. Man hade möjligen gjutit in bly i en av de dödas skallar, för att den döde inte skulle gå igen. Möjligen låg där två generationer i kistan. Di hade bara ett sådant fynd förut på Nordiska Museet. ~~Nu~~ Nu finns blyklumpen i Stockholm.

11
LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

ACC. N.R.

ACC. N.R.

4837

Landskap: Skåne

Upptecknat av: Nils Bengtsson

Härad: Luggude

Adress: Hunneberga

Socken: Norra Vram

Berättat av: Karl Persson

Uppteckningsår: 1936

Född år 1864 i Norra Vram

Uppteckningen rör

Billaväjjen. sid. 13

Yxnakullsbacken i Åvarp. sid. 14

När man hade varit till tjurs med en ko.... sid. 15.

Skriv endast på denna sida!

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

4837

De två ingångarna i Norra Vrams kyrka.

Här i kyrkan är två ingångar. En i norr och en i söder.
Begravningsföljen begagna alltid södra ingången och bröllopföljen
norra.

12

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

4837

Billaväjjen.

Inne i Vrams Gunnarstorps skog ligger en backe, som kallas för Billabacken. Och upptill denna ligger en plats, som kallas för Billaväjjen. På ekonomiska kartbladet är det strax söder om Finnshus upptill siffran 22. Förr var där liksom ett smalt vägspår. Man trodde att Bille for ~~m~~ mellan sina gårdar Gedsholm, Billesholms kungsgård och Drakesholm i Stenestads socken. När man hörde något väsen i luften, så sa man, att det var Billen som var ute och for.

13
LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

4837

Yxnakullsbacken i Åvarp.

Där var en man, som hade omkommit där. Det är strax söder om
Båfs hage. Alla, som gick förbi där, kastade en gren eller en sten
på platsen. Nu är rishögen och stenkumlet borta.

14

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

4837

När man hade varit till tjurs med en ko.....

så skulle man ta en ~~ky~~ häjta och en morrna och lägga dem på var sin sida vid stalldörren, och så skulle kon gå in. Och sen skulle häjtan och morrman fästas ihop igen, så skulle inte kon löpa om.

15

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

—*—