

Landskap: Skåne Upptecknat av: Henry Persson

Härad: V. Göinge Adress: Emmaljunga

Socken: Röke Berättat av: Rudolf Persson, Slättsjö

Uppteckningsår: 1937. Född år 1855 i Akarps socken

1

Uppteckningen rör Jaktens folklöre.

För att få jaktlycka.

1, Jägaren skall under julafton gå baklänges mot kyrkdörren och skjuta ett skott bakåt mot kyrkan, utan att se sig tillbaka. På fråga, varför fick man ej gå vänd mot kyrkan eller se sig tillbaka, svarade han: Nej, ty då hade man fått se frälsaren hänga på korset, och då hade man ej kunnat skjuta.

2. Berättaren kände även till, att det var bra för jaktlyckan, att skjuta på en oblat.

3. Hollbergs Jonas i Røshult hade ormskin, ormhuvud, flädermus och några andra knutar instoppade i en låda i bōsskolven.

Berättaren har sett det efter Jonas död; Jonas är död för 30 år sedan.

4885

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

4. När jägaren kastat träskon, för att se åt vilket håll vil-
tet var, skulle han skjuta en hackspett, som man kallade vorr-
pecker.

5. Nils Johansson Tidemanstorp i Vittsjö socken piskade en orm
orm, så att den kröp in i bösspipan, och sköt sedan mot en
sten; det blev endast en våt fläck på stenen. Folk trodde,
att han hade människoben och kyrkogårdsmull hemma, som han
icke fick lämnat tillbaka innan han dog. Efter hans död spö-
kade det på olika sätt, bland annat släcktes lampan utan an-
ledning. Garden är nu nedriven, men enligt påstående spökar
det på platsen ännu i dag.

Änkans Pär hade en bössa, som knäppte och började svänga på
väggen när det var vilt på ägorna.

Vargen kallade man för prejenbov.

Rysselias på Hörjaskog satte en rönnekäpp på sina ägor, flera
mil ifrån Hallandsås, och sade att det skulle komma ett rådjur
därifrån. Seden började han räkna, när han räknat en stund kom
kom där ett rådjur, som han sköt.

Skriv endast på denna sida!

4885

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Målaren Johannes Nilsson hade skämt John Troedssons bössa.
Devoro ovänner om tjäderjakt. John Troedsson gjorde då ett
kors på bössan och läste: "Pedreck, medreck, pejas himmelens
och jordens konung." (Berättaren har själv hört honom läsa
det.) Sedan sköt han en tjäder, gick till Johannes Nilsson,
satte stjärten på tjädern mot Johannes Nilssons näsa och sade:
"Nu skall du få lukta på den." Sedan kunde inte Johannes Nnils-
son skänna John Troedssons bössa mer.

3