

4990

ACC. N:R.

Landskap: Småland

Upptecknat av: Sven Erik Larsson

Härad: Norrvidinge

Adress:

Socken: Berg

Berättat av: Johan Johansson

Uppteckningsår: 1935

Född år 1885 i Berg

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Uppteckningen rör

	sid.
Skall mot sjukdom	1.
Smärkärning dymmelanslag	1-2.
Källa och skatt	2.
Kullar med trollkärningar	2-3.
"Skällgäddor."	3-4.

Skriv endast på denna sida!

4 sid.

Johansson visar upp en mychel av 15' av längd: "Med denna har man skjutit "Villärpa-skottet." I mycheln har man fikat ett höl. Här lades svavel. Sedan stoppades krut in i mycheln. Där-efter antändes svavel och så sköt man för att bota olika åkommor, som troddes bero på trolltyg. Johansson berättar att en kärin, som hade ont i bröstet ~~och~~ stödde mycheln mot axeln och sedan siktades mot en jordfast sten och så sköt man. Kärin blev så rädd, då skottet brann av att hon blev borta i bröstet.

Dyrmelorsdag gick kärinarna till en bäck och hämnad för att få riktigt med smör och grädde.

Man ropade då "så långt som mitt rop  
hörs, är allt "sanket" mitt"

En halme i Bergsjön, "Slättö"  
skall ha haft en häsbokälla, i vilken  
en jungfru bodt som kallades Ana  
Yämsdöttern i hennes kammar är nu  
sakristidörren i Bergs nya kyrka. I  
samma källa fanns en skett fördold.  
Några djärva ungdommar sökte en  
gång fiska upp denna men just som  
de fått upp den till kanten visade  
sig en mycket vacker tupp och den  
ene utbråk ett ord av förvåning.  
Då hade han emellertid brutit fjanudet  
och skatten föll tillbaka

Så kullar i Berg betta  
Uvekull och Hälleferg. Där ha bodt

två trollkärningar Moan och Hälla Böda  
voro släkte och ställdo till med rackare tyg  
bland befolkning och kreatur. En korp-  
makare som i skogen intill gick och  
skar vidjor mötte vid ett tillfälle  
Hälla, vilken ropade till sin medsyster:  
"Kära syster Moa, låna mig en kittel,  
medan jag låter sällaren tjuda" - Det  
berättas om en pige i prästgården att  
då han skulle hämta kornö mötte han  
i skogen Moan, som bjöd henne  
på stinkkakor bakade av vassla.  
Prästen had emellertid varnat henne  
och lagt svaret i munnen. "Har du  
mer än du i dag behöver, så spar  
till i morgon"

J Lörhults göl blev en

4990

4 års pojke biten i foten av en gädda.  
Han blev sedan dövstum under hela livet.  
Det var förmodligen en s. k. "skällgädda"  
vilken har fjäll som ett järnbånd  
runt halsen. Om man blir biten  
av en sådan gädda skall man äta  
hjärtat medan fisken är vid liv.  
Då skadar ej bettet.

4 LUNDS UNIVERSITETS  
FOLKMINNESARKIV