

Landskap: Skåne Upptecknat av: Nils Kronberg
 Härad: Gränds Adress: Grävö.
 Socken: Grävö Berättat av:
 Uppteckningsår: 1937 Född år i

Uppteckningen rör *Majriva*

Skriv endast på denna sida!

1 sid.

Everöd den 28-4-1937

Lunds universitets Folkminnesarkiv.
Lund.

Hänvisande till mitt brev av den
26 dennes sänder jag härmed omnämnda
"Najsisa."

Högaktningsfullt
Nils Kronberg.

Ack, ljuvlig tid,
 när träd på marken bära frukt,
 när blad och blommor giva lukt,
 ack, ljuvlig tid;
 när fåglar i skogen kvittra,
 var på sitt sätt lovsjunga Gud,
 all blad och blommor tittra
 och bergen giva ljud.

När abullen bär,
 och allahanda härlig frukt
 ned ljuvlig smak, behaglig lukt
 oss växa här.
 När kalla vattnet rinner,
 så klart, som vore det kristall,
 och man från solen finner
 ett sken i djupan dal.

När vi vår tid
 i lundar, ängar, skog och mark
 far in till annan ljuvlig trakt,
 när vi vår tid
 få leva och avhöra
 en härlig sång med klar musik,
 den hörts av intet öra,
 den honom varder lik.

I ro och frid
 är det ej lust att leva här,
 när man är fri från allt besvär,
 i ro och frid.
 Men ett bör oss dock märka,
 att döden alla gästa skall,
 kan det ej ängslan väcka
 och ända glädjen all ?

Betänk det väl,
 hur falsk den lustan vara må,
 som kan så lätt en ända få,
 betänk det väl.
 I dag är mannen herre,
 i morgon är han kall i mun,
 de större med de smärre,
 han tar dem i all stund.

Lev alltid så,
 att du av denna lust och fröjd
 en gång får bo i himlens höjd,
 lev alltid så;
 Ej någon ro vi finna
 på denna världens usla torg.
 Vår bästa levnadstimma
 är idel möda, sorg.

Jag ej förstår,
 vad ~~fröjd~~ härlighet och fröjd, för sann
 man här i världen finna kan,
 jag ej förstår.
 Men himmelen allena
 den evigt är och vara skall,
 den är oss ej till mena,
 ty där finns glädjen all.

Rikedom och ståt
 och annat, som här glindra må,
 man intet mera passar på
 än rikedom och ståt.
 Men döden ger dem lika
 med alla sina skarpa skott
 båd' fattiga och rika,
 han tar dem alla bort.

Ett ljuvligt stånd,
 där Herrans hus och tempel är,
 där sol och måne lyser klar,
 ett ljuvligt stånd.
 Där livsens vatten klara
 för Gud och Lammet rinna må,
 och livsens träd det rara
 uppå dess gator stå.

Där hörs ej gråt,
 ej sjukdom, pest, ej dyran tid,
 ej krig och örlog, fäkt och strid,
 ej klagolåt.
 Men där finns frid och gamman
 i himlens höjd bland änglars chor,
 dem Gud ger allesamman,
 som tro uppå hans ord.

Ack, himlens höjd,
 där portar utav pärlor är,
 grundvalar utav stenar skär,
 ack, himlens fröjd;
 Är du av sorg betungad,
 så gläds du, när du tänker på,
 vad glädje, fröjd och hugnad
 Guds barn de skola få.

Förlåt min skuld,
 o, store Gud och Fader huld,
 för din Sons bittra pinas skuld,
 förlåt min skuld,
 och styrk oss med din Andå,
 att vi ur denna jämmerdal
 få flytta till det landet,
 som är din fröjdesal.