

Landskap: Småland Upptecknat av: Lingak Johansson  
Härad: Östbo Adress: Berggata, Jönköping, Värnamo  
Socken: Värnamo Berättat av: \_\_\_\_\_  
Uppteckningsår: 1937 Född år \_\_\_\_\_ i \_\_\_\_\_

Uppteckningen rör

1. sid.  
1.  
2. sid. på vare botten finns en spira med 2  
3. sid. på ena sidan en på 16 ordem om. 3

uppteckningen behövs ej honoreras

5219

Sägenuppteckningar från Värnamotrakten.  
Upptecknade av Fingur Johansson, Bygget-Sjöåkra, Värnamo.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

På gården Lid (3/4 mtl.) belägen några hundra  
meter norr om herregården Käskyholm, och  
numera tillhörande denna egendom, bodde  
fordom en bonde vid namn "Stor Måns."

I trakten om Lid finnes ett berg där troll  
och annat obyg. höllo till. Lämpligare plats  
kunde de ljuskrygga trollen näppeligen leta  
ut, fullt med skrevor och gömslen som berget  
är. En julkväll då "Stor måns" skulle gå från  
lagårn in i sin stuga hörde han trollen borta  
i berget, dansa, sjunga och höjta. "Stor Måns  
katt i Lid ska träda före i dansen!"

Måns gick in i stugan "Ut med dig katt, de  
ropar på dig i berget" sade han och scha-

Sade ut katten. Katten sprang ut bort mot  
berget, och kom sedan aldrig hem mera.

(Berättat av Beata Kristoffersson född i Lid. död 1893  
i Brokevarn i Fryele socken, 83 år gammal.)

På gränsen mellan Näsbyholms och Baryds  
utmarker (skogar) finnes en göt, "klar göt"  
kallad. Endast en smal (cirka 10 m) bred  
landremsa, å vilken Svannarydsvägen är  
lagd, skiljer Sjön Lånjen och "klar göt" åt.  
Enl. sägnen ligger en kista innehållande guld  
och silver i mängd finnas på den lilla gölens  
botten, vars djup är obetydligt. En gammal  
fiskaregubbe (Nisse på Kulan) påstod på sin  
tid att "Johan på Hagenborg" en gång stötte på  
kistan med sitt vintermål, "men imta hatt  
vet te å ta oppna". (Berättat av Nisse på Kulan  
död vid 1904 eller 1905. cirka 80 år gammal.)

5219  
Skogsnympfen på Hörlemon.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Berättat av 61-åriga smedmästaren Fritiof Jöngetsten  
Strömsdal Fryele. s:n.

I min barndom hörde jag talas om att en s.k.  
skogsnympf eller "nurvå" fanns på Hörlemon.  
En skogsvaktardräng, Karl Månsson kom en dag  
hem, underlig till sinnet, och blev inom kort  
vansinnig. Skogskvinnan hade förtrollat  
honom såde man. Jag minns honom mycket  
väl från 1890-talet. Han "gick då på socknen"  
i Fryele. Han såg då rätt osnygg och skarkig ut,  
men i sin ungdom då han var riktig i kunn-  
knoppen var han en rosk och skilij man sådes  
det. Månsson avled i bojan på 1900-talet i Gackhult Fryele.  
Skogsförvaltaren Fagerström på Carlspors hade  
även sett och sammantruffat med skogsnympfen.  
En dag då F. var ute i skogen och jagade  
stod plötsligt nurvan framför honom.

F. siktade på henne med brossan, när han loy  
och ropade åt honom "Kom ej hit på torsdag  
om tre veckor, ty jag och hela min slakt samlas  
här då, kommer du hit då gör det dig illa."

"Sven i Ysklund (Frjels:s:n) låg ute på hördemon  
och kalade. Hans dotter Justina kom till honom  
med mat. Plötsligt får flickan till sin förvåning  
se att en okänd kvinna gläntar på kalar-  
kojans dörr. "Far vad var det för ett fruntimmer  
som "glyttat" på dörren" frågade flickan.

"Ah tyvst flicka inte har någon glytt på dörren  
inte" sade Sven.

Sven "Sven i Aspyran" (Aspyran är en lägenhet  
i trakten an Carlshov) hade sett när han  
flera gånger.