

Landskap: *Småland* Upptecknat av: *1 Nytt Flakström*
 Härad: *S. Mön* Adress: _____
 Socken: *Vissafjärva* Berättat av *Linn Hultstett*
 Uppteckningsår: *1933* Född ^{inika} år *1860* i *Rideby*

Uppteckningen rör	sid.
Läsa bort sjukdom.	1.
Skjuta ut det gamla året.	2.
Böneman.	3.
Bröllopskalas.	4.
Klubba ihjäl de gamla.	5.

5336

/,
LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV
—*—

Läsa bort sjukdom.

Det fanns en gubbe i Rödeby, som skulle vara duktig till att läsa bort ormbett. Han läste för pärlan i ögat också. Jag tror det var någonting ungefär som gråstarr.

Då skulle den sjuke stiga på en jordfast sten, och sedan läste gubben. Vad det var han läste, vet jag inte så noga, men somliga sade, att det skulle vara Fader vår baklänges, om det är någon sanning. Och så stank de vatten i ögonen.

5336

Skjuta ut det gamla året.

Nyårsnatten sköt man ut det gamla året. Då begynte de redan då det började bli mörkt vid fyratiden på nyårsaftonen, och sedan höll de på hela natten, nästan tills det var tid, att man gav sig iväg till nyårsotton.

5336

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Böneman.

Bönemannen skulle ha en skjorta för sitt besvär. Och den kunde vara rätt lätt förtjänad ibland., för många gånger var det ju så, att de som skulle gifta sig var överens om det på förhand, och de hade böneman bara för det skulle så vara. Men här fanns också sådana, som gick och sökte upp folk, som de tyckte kunde passa ihop. Här fanns en käring, som de kallade Komposan, och hon hade mycket att göra med att gifta ihop folk.

5336

4.
LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Bröllopskalas.

När de firade bröllop, skulle det vara i flera dagar, åtminstone om det var hos ett rikt bondfolk. Det kunde ibland räcka ända till åtta dagar. De hade ett uttryck om det och sade, att det skulle vara "så länge ljusen brinner och tunnan rinner." Mot slutet av gillet serverades blodkorv och då blev det liksom ett tecken, att när blodkorven kom fram, så var det tid att de skulle gå därifrån.

5336

Klubba ihjäl de gamla.

Man sade, att förr i tiden klubbade de ihjäl gubbarna,
när de blev så gamla, att de inte kunde göra någon nytta
längre.

Skriv endast på denna sida!

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV