

Landskap: *Halland* Upptecknat av: *Per Jansson*
 Härad: *Häls* Adress: *Skattorp*
 Socken: *Ränneströ* Berättat av: *Petrunilla Nilsson*
 Uppteckningsår: *1938* Född år *1864* i *Ränneströ*

Uppteckningen rör *Den bottenlösa Pu-*
ga sjön S. 1
Räckorhöjden 2
Bäckakorn 5
Vätter 6
Klaka gubbar 7
Välrad 8

ACC. N:R. 5472:1a

Landskap: Upptecknat av:
Härad: Adress:
Socken: Berättat av:
Uppteckningsår: Född år i

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Upplysningar om berättaren Petrunella Nil-
son. Hon var född i Edenberga i Rönnebo och dotter
till en lantbrukare där. I sin ungdom vistades hon i
i sin hemtrakt, och där har hon hört sägnerna av sine
föräldrar. När hon gifte sig, flyttade hon till Perstorp
i Ysby och på gamle där, byggde hennes make, Teak
Nilsson, ett hus i Kjörmored, och hon flyttade sedan
dit. Hon hade sjukt på övernaturliga väsen och
brukade ofta berätta sägner, att hon överbeo och lade
till det hon hört, tror jag knappast. En bruder till
Petrunella Nilsson är hembyggsforskaren Nils
Edberg i Engelholm, och denne har i sin bok "Gården
och släkten" en del upplysningar om P. Nilsson förälder.
Petrunella Nilsson dog den 1936

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. 5472

Landskap: Upptecknat av:
Härad: Adress:
Socken: Berättat av:
Uppteckningsår: Född år i

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIVDen bottenlösa Pugasjön.

Pugasjön i Perstorp i Ysby har alltid haft ord om sig att vara bottenlös. En bonde vattnade en dag sina kor vid sjökanten. En av korna vågade komma för långt ut, och bonden förmådde inte få kor i land, och kor drunknade. Bonden späddes sig över förtusten, men det var inget att göra vid saken. En tid efteråt påträffades en kor i sjön utanför Hellebystrand. Vid närmare undersökning visade det sig vara samma kor, som drunknat i Pugasjön. — Postvägen från Pugasjön till Hellebystrand är ungefär två mil.

ACC. N:R. 5472

Landskap: Upptecknat av:

Härad: Adress:

Socken: Berättat av:

Uppteckningsår: Född år i

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

2

Bäckhästen.

På ett hemman Edenberga nr 2 i Rön-
nes förs socken fanns en stor berggrav, och på denna
brukade ungdomen från trakten samlas på vintertiden
för att köra släde och åka skridskor. En gång
fick en av de församlade ungdomarna syn på en
litet vit häst stå på isen. Den tillkallade de an-
dra och en kom på den idén, att man skulle rida
på hästen. En yngling satte sig upp, ^{och} ~~man~~ drog vät-
se hästen i stolte och längd, och hela skaran av
ungdomar satte sig upp på hästens rygg. Nu började
hästen springa ned mot änn, som iåg ett sprcke från
berggraven. En av ungdomarna började fatta misstanken,
att det inte var en riktig häst. En annan sade,

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. 5472

Landskap: Upptecknat av:
Härad: Adress:
Socken: Berättat av:
Uppteckningsår: Född år i

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

3

att han hade hört, att "väl hors och Kristi kors"
var ett löseord mot huldorn. När hästen kommit
till åkanten, sade han dessa ord, och sprat stjälpte
hästen av de ridande, vilka komnade vid åkanten.
Hade han inte sagt dessa ord, då hade hästen
dragit alla ungdomarna i djupet, men orden hade
brutit hästens makt. Bäcka hästen försvann ned
i ån, och sedan hörde man ett vermodigt plagan-
de. Ungdomarna, som blivit alldeles fört förskräckta
skyndade hem. Sedan tordes man knappast mer
ge sig ned till bergraven att leka.

ACC. N:R. 5472

Landskap: Upptecknat av:

Härad: Adress:

Socken: Berättat av:

Uppteckningsår: Född år i

Bäckehästen

Några ungdomar från Edenberga i
Rimnestövs socken hörde en dag en vacker musik
från ön. De skyndade dit för att se var det kom
ifrån. Dit komma sågo de en stor häst stampa i
vattnet, och detta framkallade den underbara mu-
siken. Efter några ögonblick försvann hästen med
ett våldramt plask. Sedan hördes ett hänleende.

5472

ACC. N:R. _____

Landskap: Halland Upptecknat av: Bror Jansson
Härad: Hörs Adress: Skottorp
Socken: Ränneströ Berättat av: Pekunilla Nilsson
Uppteckningsår: 1938 Född år 1864 i Ränneströ

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

5

Bäckakorn.

En gång när jag kom förbi Edenberga-
ån på kvällen, hittade jag mer över broräcket och
sick då se en ko, som höll på att drunkna. Jag
skyndade mig ner för att rädda den. Just när jag
skulle få fatt kom, förvandlades den till en häst. Häs-
ten spelade genom att trampa i vattnet och strax
försvann den med ett härlende.

ACC. N:R. 5472

Landskap: Halland Upptecknat av: Boo Janzon
Härad: Wäks Adress: Skottorp
Socken: Rännestöv Berättat av: Petrunella Nilsson
Uppteckningsår: 1938 Född år 1864 i Rännestöv

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIVVättar.

En borde i Edenberga nr 4 i Rännestövs socken hade en gång bjudit några grannar till sig. Man satt kring bordet i livligt samtal, då plötsligt en i sällskapet fick syn på en vätte stå under kachelugnen. Flera vättar skyndade till, och de voro sysselsatta med ett slags dans, ty de firade bröllop. Under kachelugnen låg ett häckelsestia och en av vätterna, tråkade snava över detta. Flera vättar kommo sedan till för att hjälpa den, som fallit omkull. Denna händelse sysselsatte de inbjudnas uppmärksamhet så mycket, att en i sällskapet börja skratta åt vättens missöde. Genast smögo sig de små vätterna bort, ty de tulde inte, att någon skrattade åt dem.

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. 5472

Landskap: Kalmar
 Härad: Hörs
 Socken: Kämsjö
 Uppteckningsår: 1838

Upptecknat av: Bron Jönsson
 Adress: Skaptorp
 Berättat av: Petrunella Nilsson
 Född år 1808 i _____

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIVKloka gubben.

Per Jönsson i Edsberg blev en natt
 svårt sjuk och hans söster måste ge sig av till
 någon för att få hjälp. I Tormarp fanns en beqväm
 naturläkare, Nils Persson, som kunde mer än vanligt
 folk. Till denne gick Petrunella för att söka råd.
 När hon kom till honom, satt han ännu uppe.
 Han hade suttit uppe en stund och väntat, att Pe-
 trunella skulle komma. Innan hon hunnit framföra
 sitt ärende, avbröt hon: "Jag vet, vad du vill, Pilla.
 Din bror Per är sjuk, men nu har det redan gått
 över. Gå därför hem igen. Jag visste, att du skulle
 komma och därför klädde jag på mig." Petrunella
 ånådde tillbaka hem och vid hemkomsten var Per redan frisk.

ACC. N:R. 5472

Landskap: Upptecknat av:
Härad: Adress:
Socken: Berättat av:
Uppteckningsår: Född år i

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

8

Välnad.

Petrunella Nilsson i Hsby och Elis Markhoff från Edenberga voro skolkamrater. Sedan de gifte sig, skildes deras vägar, men den gamla bekant skapen från ungdomen uppbröde dock inte. Elis Markhoff bjöd flera gånger Petrunella till sig, men hon gjorde aldrig allvare av att besöka henne. Elis blev sjuk och änso gjorde hon inbjudning till Petrunella, men något besök blev likväl inte av.

En natt såg Petrunella Elis stå vid sängen. Den senare sade: Då du inte kom och hälsa på mig, får jag väl besöka dig. Den första tanken, som stog P. var, att Elis var död, och att personen vid sängen var den föres välnad. Dagen därpå besannades detta, ty Elis hade dött under natten.

Skriv endast på denna sida!