

ACC. N:R. 5546

Landskap: Småland
 Härad: Kinnared
 Socken: Kalsvik
 Uppteckningsår: 1938

Upptecknat av: Carl Hedeman
 Adress: Jungavärd Kalsvik
 Berättat av: Augusta Blom
 Född år 1843 i Kalsvik

1,
 LUNDS UNIV.
 FOLKMINNES-
 ARKIV

(Prav i H.C. 1)

Min närmaste granne Petter Johan
 Johansson Jungavärd Kalsvik han
 dog 1928 80 år gammal, han var i sko-
 gen och högg ved, då kom han
 mot en gran med spikar inslagna
 Då han huggit trädet började han
 känna att han blev sjuk i magen
 så han fick gå hem, han låg sjuk
 en hel vinter, då råkade han en blok
 qumma i Skatelöv kloka Anna, och han
 livade att. bota honom vilket han
 också gjorde, han sade att om han ej
 huggit trädet, hade han ej blivit
 sjuk. När någon var sjuk tog man

Skriv endast på denna sida!

+1 foto
4 sid.

en spik och berörde det sjuka stället
och slog in den i trädet, och sade
här fäster jag det orda, och ofrade
en silversak under en rot på
trädet, den som sedan högg trä-
det fick sjukdommen

Det hände att man för och kan
härda äman att man tar ett barn
genom ett hål i ett träd eller genom
ett fönster för att bota skriklyfe
och vankelmod, man ofrade inte till
trädet utan vid sjukdommen som man
hade satt i trädet

Augieunda Offerkällor har berättats
av Johanna Johansson Kaloshaga Kalosvik
född 1856 i Kalosvik,
En man som hette Rimman i

5546

3,
LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV.

Kaloshaga Kolosvik, han drömde en natt
att han skulle gräva en källa där
den är, Han började som han sett i
drömmen, och källan kallas om för
Pinnmans källa, den är nära två
meter lång och litet över en bred, med
vatten som det finaste kristall, den
källan oprädes mycket i förr, särskilt
för sjukdom, de som hade ont i ögo-
nen gick dit och tvätta ögonen i
vattnet och blev bra, det har förklarats
senare att det är radiumhaltigt, och
då oprädes det, så att de som nu
lever har hittat mycket i källan,
En man som hette Sven Tunero
som bodde invid källan, han var född
omkring 1830 han öste den en gång

Skriv endast på denna sida!

och hittade silverföremål och pengar

Och ännu finns det folk som
vid utslag på händer går dit
och svättar sig.

Det var olika källor var kända
för sin kraft och var vida kända,
denna källan var särskilt berömd
jag skall en gång ränd foto på källan

Det hände för att då man kom
till en sjö, för första gången och skulle
färdas på den, att man kostade
dit en peng, för att blika reker
allt som oprades i källor och sjöar
skulle helst vara, arvegods.

(se sid. 5).

ACC. NR. 5546

5.
LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Landskap: *Småland* Upptecknat av: *Carl Andersson*
Härad: *Hiinevald* Adress: *Ljungagård, Kalosvik*
Socken: *Kalosvik* Berättat av: *Augusta Blom*
Uppteckningsår: *1938* Född år *1873* i *Kalosvik*

Uppteckningen rör



Rimvans offer källa.

Skriv endast på denna sida!